



Trappistencafé 9-10 maart 2012

Na de tentoonstelling en de streekbierenavond van vorig jaar wou de werkgroep ook dit jaar naar aanleiding van het Aperitiefconcert iets doen voor haar publiek. Na heel wat zoekwerk en enkele vergaderingen werd de knoop doorgehakt.

Het eerste trappistencafé was een feit!

En geen trappistencafé zonder de aanwezigheid van alle trappisten natuurlijk. Dus was ook de alom gegeerde West-Vleteren aanwezig.

Maar om niet meteen door onze voorraad te zitten, hebben we er dan maar meteen een leuke spaaractie aan gekoppeld.

Na het bestellen van de 6 andere trappisten kreeg men de West-Vleteren GRATIS!! En er werden heel wat pogingen gedaan om hem te bemachtigen. Heel wat mensen/groepen zijn hier dan ook in geslaagd.

Waarvoor proficiat! ☺

Bij deze dan ook nogmaals een welgemeende dank u aan alle aanwezigen!!

Het Bakhuis zat steeds goed gevuld, en over de 2 avonden (vrijdag 9/3 en zaterdag 10/3) werden er naar schatting 450 trappisten genuttigd!

Niet slecht voor een eerste editie. Wordt wellicht vervolgd!

Tot dan..

TC



Nieuw bloed in het bestuur van de Harmonie

Sinds de bestuursverkiezing dit jaar zijn er 4 nieuwe leden tot het bestuur van de Harmonie toegetreden. We dachten dat het leuk was, om hen hier even aan jullie voor te stellen. We stellen Diana De Ridder, Alain De Rudder en Rik Decoene enkele vraagjes. Ook Johan Joostens is een nieuw bestuurslid, hij zal in een volgend Vol Herdenken voorgesteld worden.

Diana, kan je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Diana De Ridder. Tot voor een jaar woonden wij in Opwijk Droeshout, maar sedert 2011 wonen we in Asse, in de Heuvelstraat 39. Ik ben gehuwd met de Opwijkenaar Eddy Esselens. Samen hebben we 5 kinderen en 6 kleinkinderen. Met mijn man run ik twee vastgoedkantoren van Century21group Medion. Eentje in Opwijk aan de 'Plezanten Hof' en eentje in Asse.

Hoe ben je bij de Harmonie terecht gekomen?

Ik ben een gepassioneerd muziekbeluisteraar van thuis uit. In de familie zijn verschillende muzikanten. Zelfs iemand die professioneel met muziek bezig is, namelijk Dirk Miers, die een opnamestudio heeft te Asse-Krokegem. En de Harmonie, wel Leo heeft mij gevraagd of ik geen goesting had om mee te werken in het bestuur, en voilà.

Welke uitdagingen zie je als nieuw bestuurslid voor de Harmonie?

Dat de mensen nog meer kunnen genieten van deze muziek gebracht door onze eigen mensen.

Is er nog iets dat je wil vertellen aan onze leden en muzikanten?

Aan onze muzikanten en anderen een heel fijne samenwerking en veel muziekgenot.

Alain, vertel eens iets over jezelf en hoe je bij de Harmonie betrokken bent geraakt?

Hallo, sympathisanten van de Harmonie. Sinds kort ben ik in het bestuur. Hoe ik daar geraakt ben, is niet zo moeilijk. Ik ben namelijk getrouwd met spelend lid Sabine Pelicaen en als je die naam hoort, trouw je automatisch met de harmonie. Een familie in een familie muzikvrienden. Zelf ken ik geen "fluit" van muziek, maar sinds 1989 kwam ik frequent naar Opwijk en kon zo de Harmonie vele malen aan het werk zien. We konden in mei 1992 genieten van een privé concert in de tuinen van kasteel Waalborre tijdens ons huwelijksfeest.

In 1969 ben ik geboren en opgegroeid tussen de vliegtuigen in Melsbroek. Helaas is de luchtvaart niet mijn beroep geworden maar wel uitgegroeid tot een uit de hand gelopen hobby. Vanuit het sociaal engagement dat ik van thuis meekreeg, ben ik verpleegkunde gaan studeren. Als verpleegkundige werk ik op een spoedgevallendienst en dat is mijn werkdomein sinds 22 jaar. Met een onregelmatig uurrooster is het niet makkelijk om hobby's op regelmatige basis uit te oefenen. Toch bleef ik van alles doen (dat ik niet weet hoe ik het deed). De afgelopen 20 jaar gaf ik opleiding aan ambulanciers in brandweerscholen, fotografeerde ik duizenden vliegtuigen, volgde extra opleidingen voor mijn werk, was 10 jaar vrijwillig brandweerman in Opwijk, ben ik vrijwillig verpleegkundige bij de brandweer in Dendermonde, schreef ik artikels in luchtvaarttijdschriften, loop ik beurzen en markten af op zoek naar Sabena-luchtvaart materiaal, speel ik tennis, onderhoud ik onze grote tuin, ben ik echtgenoot, ben ik papa van Amber. Amber is nu 11 jaar en zo kan Sabine terug naar de harmonie komen, en zitten we op vrijdagavond samen op de repetitie. Ik zie dat een organisatie als de harmonie enorm veel werk vraagt. Er zijn steeds handen tekort. De opvolging en het verder blijven leven van de oudste vereniging van Opwijk is mijn grootste bekommernis. Ook onze muzikvrienden uit Duitsland liggen mij nauw aan het hart. Hun slogan liegt er niet om "Music macht freu(n)den", en zo wil ik verder. Muziek en plezier maken onder vrienden is een mooie hobby en er voor zorgen dat de jeugd onze volgende generatie is, die de harmonie kan laten verderleven.

Rik, jij bent een vertrouwd gezicht in de Harmonie, maar stel je toch ook nog even voor.

Ik ben Rik Decoene, ben gehuwd met Ilse Schutz, en wij wonen samen met onze 4 kinderen Lien, Sara, Mattias en Eva sinds 13 jaar in de Kalkestraat. Voordien woonden wij in Merchtem, waar ik ook opgegroeid ben. Beroepshalve werk ik al meer dan 25 jaar met en voor mensen met een handicap. Sinds september sta ik niet meer rechtstreeks in de zorg, maar werk ik bij het Steunpunt Expertise Netwerken, en ben ik vooral bezig met het organiseren van vorming voor de mensen op de werkvloer.

Hoe ben jij in de Harmonie terecht gekomen?

Eigenlijk ben ik door mijn kinderen met muziek begonnen. Dat leek wel tof als je dat zou kunnen, dus ging ik naar de muziekschool, met het idee dat ik mij in elk geval niet ging kunnen beklagen dat ik het niet geprobeerd had. Maar dat viel vrij goed mee, en toen ik een instrument nodig had, kwam ik bij de harmonie terecht. Toen ik al een beetje muziek uit mijn sax kreeg, vond ik het dan ook maar normaal dat ik iets terugdeed en ging meespelen. Intussen speel ik ook als vaste versterking in de jeugdharmonie. Had je me dat een jaar of tien geleden gezegd, dan had ik je wellicht gek verklaard.

Het bestuur dat is een ander verhaal. Enkele jaren geleden werd me al gevraagd of ik hier geen zin in had, maar ik hield de boot wat af. Wel trad ik toe tot de werkgroep die ons jaarlijkse concert voorbereidt. Als ik bij een groep of vereniging kom, kan ik maar moeilijk langs de kant blijven staan. En dan bij de laatste verkiezingen, heb ik me door de collega-muzikanten laten overhalen om hen bij het bestuur te vertegenwoordigen.

Wat zie je als uitdaging voor de Harmonie?

De harmonie bestaat volgend jaar 175 jaar, en dat moet uiteraard gevierd worden. Maar ik wil vooral vooruit kijken, en van de harmonie een muziekvereniging voor de toekomst maken. Met onze sterke jeugdwerking en een muzikanten-groep die zich nog steeds jong voelt, hebben we hiervoor alle troeven in handen. Ik hoop dat we samen met de dirigenten de uitdaging kunnen aangaan om onze grenzen telkens een beetje te verleggen.

Is er nog iets dat je de leden en muzikanten nog wil vertellen?

Dat het leuk is om in zo'n groep te mogen meespelen en meewerken. Ik kan het iedereen alleen maar aanraden.

Chef & Commis **Kamp Jeugdharmonie** **24 tot 26 februari 2012**

Beste vrienden, het is weer zo ver, het lange wachten wordt beloond, eindelijk: **Chef & Commis - Operatie Chocotoff**.

Het was zo ver, de Jeugdharmonie ging op manoeuvres naar Arbrefontaine.

Commis popelde om bij Chef langs te gaan. Hij belde op de oorlogsbel aan bij chef, waarna de deur elektrisch opende met een zoemend geluid. "Kom binnen", riep Chef. En daar zat hij, Commis was overdonderd: Chef heeft namelijk bewegend behang in zijn laboratorium, hiermee verwacht hij zijn vijanden, zittend aan zijn bureel met kantelen gemaakt van bergen papier. Met tollende ogen overhandigde Commis het enige echte kampboekje. Chef knikte dat het goed was. Strategieën en oorlogstactieken werden besproken.

De dag voor de invasie gingen Chef & Commis zich bewapenen bij de alom gekende wapenhandelaar Jef C. uit Halle. Met de aangekochte onderdelen fabriceerden ze diezelfde avond nog verschillende nieuwe hoogtechnologische wapens op basis van voeding.

Bewapend tot op de tanden met een arsenaal aan verdedigingsmiddelen vertrokken ze met hun achtwielige ongepantserde Zweedse Ovlov naar Arbrefontaine voor het offensief. Een geheime route werd door defensie via global position system doorgezonden, zodat onze vrienden tegen lichtsnelheid (of was het lichte snelheid) op hun bestemming geraakten.

Op hun weg stopten ze voor een korte spionagemissie. Ze drongen ongezien de versterkte basis binnen. Hier kwamen jaren van intense trainingen en opleidingen eindelijk van pas: ze konden in de plaatselijke taal de juiste cuisson van hun eten aangeven. Zeg nu zelf: levensreddend. Vermomd als toeristen konden ze ongezien de vijand bestuderen. Hierna begaven de vrienden zich naar hun basis.

Aangekomen op de basis werden alle wapens uitgeladen en alles in

stelling gebracht om de troepen uit Opwijk te kunnen kazerneren. Het eerste geheime wapen werd klaargemaakt: spaghetti met tomatensaus of kaassaus. Geheim? Inderdaad een mengsel van kruiden die na het ondergaan van het spijsverteringsproces dodelijke gassen vormden waren immers toegevoegd. De jeugdharmonie waren immuun dankzij een geheim ingrediënt, ze hadden enkel last van de geur van de gassen. Er was natuurlijk wel ontploffingsgevaar. Tijdens een korte training onder leiding van drillsergeant Jean de la Meusenoise werden door 3 burgers vleeskogeltjes handmatig gefabriceerd. Diezelfde avond werden ook enkele nieuwe rekruten ritueel ingewijd: H. Aujourd'hui & E. des Marais Identique. Er volgde nog een korte laatste check-up van de britsen. Volgens één van de nieuwe rekruten had de vijand maanden voordien in het plafond van de basis asbest verstopt. "Da's best mogelijk" repliceerde Commis. Gelukkig was er in het bataljon een specialist giftige stoffen aanwezig: kolonel T. Ferfroid. Na een korte inspectie van een half uur kon hij de gemoederen bedaren, de troepen stonden duidelijk op scherp, klaar voor de echte actie. Geruisloos sloop iedereen daarna de slaapzalen in, waar sommige groepen nog even de tactiek doorspraken. De grote eetzaal kon eindelijk gelucht worden.

Voor dag en dauw waren Chef & Commis in de weer met de bereiding van het volgende biologische wapen: spek met eieren. Een echte marteling voor vijanden zonder gasmaskers. De drillsergeant met codenaam Lactose, gaf het startsein en de manoeuvres konden beginnen. Het idee om zich voor te doen als Jeugdharmonie was een schitterend plan. Vijanden liepen in grote getallen de gecamoufleerde versterkte basis voorbij. Chef & Commis -van geen kleintje vervaard- reden er zelfs voorbij met hun Ovlov om zo de basis van de vijand te kunnen verkennen, hierna haalden ze nog enkele ingrediënten op bij hun tussenpersoon: Eziahled.

Terug op de basis maakten onze vrienden een versterkende groentesoep klaar, gevolgd door een Vlaamse Stoofcarbonade met

frietten (zeer gezond: aardappels zijn groenten!); de vijand beefde. Op dat moment kwam er een bevriende Clan aan, neen niet uit Schotland, dat is immers geen land. Generaal Cerveza en Veldmaarschalk Blanche de Opwijk overschouwden de troepen, en zagen dat het goed was. De generaal had nog een ultra geheim wapen mee: Leo's! Tot op heden weten we echter nog niet hoe we ze moesten gebruiken, zo geheim waren ze, we hebben ze dan maar opgegeten. Samen met hun persoonlijke lijfwacht: Gerard La Force die als persoonlijk leuze: delectamentum vinum, honestum preticum heeft, spraken ze af met Chef & Commis op een geheime locatie. Even daarvoor was Kolonel Von Klinkerhoffen met z'n Helga aangekomen met een Renault (niet vertaalbaar naar het Frans), deze vergezelde het drietal. Chef & Commis vervoegden zich later volledig gecamoufleerd als burgers bij hen. Op de geheime locatie checkten ze de laatste nieuwe foltertechnieken op basis van alcohol, niet om aan te zien! Tot grote spijt van Chef & Commis was éénhedenman niet aanwezig. Er werd even geopperd hem te defrienden.

Chef & Commis verlieten dit onderonsje om terug te keren naar de geheime basis, ze hadden immers een missie: de troepen voorzien van munitie. Olie werden in pannen tot een kookpunt gebracht, waarna granaten in de vorm van gehaktballen gebakken werden met een zeer groot risico op ontploffing. De miliciens konden hun ontstekingsmechanisme zelf kiezen: opgelegd fruit, kriekjes of appelmoes.

Met eten nog in hun mond gaf Drillsergeant Lactose, onvermurwbaar, een bevel om de nieuwe wapens uit te proberen. Na dit alles werden de troepen getest op hun kennis. De zogenaamde testen, onder leiding van Kpt. G. Demontvierge & Kpt. K. Mwari, waren echte folterpraktijken. Eduard des Marais Identique werd onderworpen aan waterboarding, Mien II Navigue moest adfundum wodka drinken, Jean des Chênes deed sit-ups terwijl Generaal Von Klinkerhoffen zijn voeten platneep, Arne Le Pecheur moest loodzware flessen vasthouden tot hij er bij neerviel,

Hendrik Aujourd'hui liet men een vreselijke bruine brij eten, Diede Gouttières werd eveneens gewater-board en tenslotte liet men Laija Hurlélignes touwtje springen met een stalen draad waar elektrische schokken werden doorgestuurd. Commis & Chef schaamden zich dat ze deze twee kapiteins kenden, maar even later werd alles duidelijk: kpt. Koen was eigenlijk Herr Flick die samen met zijn kompaan Van Smallhausen geïnfilteerd was! Alle miliciens werden naar de bovenste verdieping gevoerd om daar te fuiven, en dit zonder enige vorm van drugs, niet meer van deze tijd. Tot de vroege uurtjes ging dit door.

Ondertussen was er in de eetzaal een kaarttoernooi gestart. Schupen, koekeren, harten, klaveren en pinten (bij elk kaartspel aanwezig) vlogen in een hoog tempo over de tafels.

Het daglicht heeft nog nooit zoveel slachtoffers gemaakt als de dag erop, maar niet bij Chef & Commis: koffie en zelf gekochte spijzen werden op die ochtend als ontbijt voorzien. De slaap nog uit hun rooddooraderde oogjes aan het wrijven, kauwend op hun besmeerde boterhammetjes, bevend drinkend.....opeens riep Lactose tegen zijn bataljon: repetitie! De miliciens blezen op de instrumenten tot hun oren er af vielen, anderen trommelden tot ze geen vel meer hadden op hun handen, was dat genoeg: NEEN! Schuimend als een wild dier: "ik wil gelijke salvo's, simultane ontploffingen, en ik wil het nu", riep Lactose.

In de keuken hadden Chef & Commis een Toscaans varken gekeeld, pattaten gejest en wortelen gekuist. Op de middag konden alle miliciens van een lekker hoofdmaal smullen. Maar eerst kregen ze nog luie wijvensoep volgens een recept van de moemoe van Chef. Sergant Lactose moest bekennen dat hij algerisch was voor melkproducten, wat een watje. Hij kreeg persoonlijk een klein kommetje soep. Generaal Von Klinkerhoffen had veel spijt dat hij de voeten van Jean des Chênes had platgenepen en probeerde met frisco's als betaalmiddel zijn fout recht te zetten.

Daarna werd het bevel gegeven tot evacuatie. Alles werd gekuist en de wapens werden naar de Ovlov gebracht. Met de leuze 'vrouw aan het stuur, bloed aan de muur' in het achterhoofd reisden de jeugdharmonieërs naar hun thuisbasis. Chef & Commis reden met tegenzin naar hun eigen basis. Chef, nog steeds onder de indruk van de snelheid tijdens de rit, blonk bij zijn thuiskomst. Commis vervoerde de wapens en overgebleven munitie naar het depot: Jardin des Pics. Hierna volgde kort nog een debriefing naast het depot. Het kamp was nu echt gedaan!

De kernvraag blijft wel: voorverpakte speculoos of chocotoffs?

FV



H. Aujourd'hui & E. des Marais Identique net gebruikt als levende schietschijf



Von Smalhausen in actie



Generaal Von Klinkerhoffen knijpt de voeten plat van de kreunende Jean des Chênes.



De truk met de 2 pannen



Herr Flick toont zijn gelaat



Lactose krijgt voorkeursbehandeling wegens goed gedrag

Nieuwjaarsreceptie Harmonie 6 januari 2012

Op vrijdag 6 januari werden de muzikanten & het bestuur van onze Harmonie door voorzitter & ondervoorzitter uitgenodigd om bij een hapje & een drankje & een streepje muziek het nieuwe jaar op een leuke & muzikale manier in te zetten. Place To Be dit jaar was Peter's ☺

Nieuwjaarswensen werden in het rond gestrooid, drank & broodjes waren er voldoende en de obligate speeches werden gehouden... De voorzitter wenste iedereen voorspoed en vreugde, de

voorzitter van de muzikanten gaf een compleet overzicht van het voorbije en komende werkjaar en via de ondervoorzitter vernamen we dat we officieel uitgenodigd waren door Ober-Mockstadt voor ons verbroederingsweekend van 14 tot 16 september 2012.

Een activiteit waar iedereen naar uitkijkt.

Dit alles werd dan ook gespijsd met de nodige marsen en airekens, waardoor dit alweer een leuke activiteit werd voor onze muzikanten.

IVE

Inhuldiging Steenweg op Merchtem 21 april 2012

Op 21 april werd de heraangelegde Steenweg op Merchtem officieel ingehuldigd. Op uitnodiging van het gemeentebestuur waren wij ook aanwezig om de feestelijkheden op te vrolijken.

Een 15-tal muzikanten kon zich vrijmaken voor dit korte optreden, gelukkig waren alle instrumentengroepen vertegenwoordigd zodat we niet te beperkt waren in onze muziekkeuze. Terwijl de muzikanten en het publiek langzaam toestroomden, scheen het zonnetje nog, maar in de verte doemden donkere wolken op. Nog voor de eerste noot geblazen was, vielen de regendruppels dan ook al met bakken uit de lucht. Gelukkig waren er 2 tenten voorzien zodat we min of meer droog zaten... tenzij je net onder de scheiding van de 2 tenten zat. ☺

Toeval of niet, van zodra wij onze eerste airekes op gang bliezen, klaarde de lucht weer op. Bij onze eerste pauze kregen de regenwolken spijtig genoeg weer de overhand, gelukkig waren er lekkere pannenkoeken om op te warmen en ook het muzikantengezegde 'zonder drank, geen klank' werd gehuldigd. Na de 2de speech schoten we weer in actie, terwijl de bewoners van de Steenweg op Merchtem plechtig het lint doorknipten en de nieuwe Steenweg op Merchtem voor geopend verklaarden. Na het 2de deel zat onze officiële taak er op.

Op uitnodiging van de voorzitter sloten we af in Thursday's, samen met de burgemeester van Ober-Mockstadt en zijn vrouw die toevallig in Opwijk waren.

KP



Kerstconcert 04 december 2011

Het eerste weekend van december vorig jaar was een druk weekend voor onze Harmonie, 2 dagen een kerststalletje uitbaten op de Opwijkse kerstmarkt en tussendoor ook nog eens een kerstconcert spelen.

Ons drukke weekend begon eigenlijk zelfs al op vrijdagavond met de generale repetitie. We verzamelden in de kerk samen met het gemengd koor Cantabile en kinderkoor Alegria. Na de gezamenlijke repetitie bleek al gauw dat iedereen klaar was voor het concert.

Zaterdag stond de jeugd van de harmonie in voor de verkoop in het kerststalletje. Spijtig genoeg bleek de loting ons niet zo goed gezind en hadden we niet de beste plaats. Bezoekers voor ons kraampje moesten zich doorheen de hele kerstmarkt wringen om ons te bereiken. Maar er was veel volk, wat resulteerde in een mooie verkoop, de jenevers gingen vlot over de toonbank; met dank aan de muzikanten die ons stalletje bezochten ;) We hadden ons lesje van het vorige jaar ook geleerd en hadden een iets grotere en uitgebreidere jenevervoorraad. ☺

Door het 'Opwijk musiceert'-concert moesten we dit jaar noodgedwongen onze traditionele rondgang door het dorp tijdens de kerstmarkt annuleren. Een spijtige zaak voor velen, zodat we in de toekomst zullen proberen om deze activiteiten niet gelijktijdig te laten doorgaan. Ons kerststalletje was echter opnieuw open, met dank aan de 'iets oudere jeugd' deze keer. Het sluitingsuur werd wat vervroegd zodat iedereen nog van het concert kon genieten.

De kerk -prominent in beeld op de affiche- zat goed vol. Na de afzonderlijke optredens van het gemengd koor Cantabile, kinderkoor Alegria en de Koninklijke Harmonie 'De Volherding' kwam de apotheose met enkele gezamenlijke nummers. Achteraf kregen we zeer goede reacties van het publiek, een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Een deel van de opbrengst van dit concert ging naar het missiewerk van pater Jozef Geeurickx in Brazilië. We kregen achteraf een mooie bedankbrief van hem. Dankzij ons geld kon hij liederenboekjes laten drukken voor de Braziliaanse gevangenen en investeerde hij in een opvangcentrum voor drugs- of alcoholverslaafde meisjes en vrouwen.

KP

Inhuldiging nieuwe brandweerkazerne 25 november 2011

Eindelijk was het zover, op vrijdag 25 november 2011 werd de nieuwe brandweerkazerne ingehuldigd. Die avond zouden om 19u de brandweerwagens verhuizen van de oude (tijdelijke) kazerne in de Doortstraat naar de nieuwe kazerne in de Processiestraat. En dit onder de muzikale begeleiding van onze Harmonie.

We hoorden ze al van ver afkomen met hun loeiende sirenes, maar die moesten ze dan toch even stilleggen toen de Harmonie haar optocht inzette. Onder het spelen van enkele marsen (bij het licht van de straatlantaarns) vervolgden we onze weg vanaf Café den Hert via het Heiveld naar de nieuwe kazerne alwaar de rode loper was uitgerold voor de brandweermannen en alle officiële genodigden. Onder onze begeleiding, mocht iedereen de nieuwe kazerne betreden en ook de Harmonie mocht nadien langs de rode loper binnen. Iedereen was onder de indruk van de nieuwe kazerne: haar grote ruimtes, automatische poorten, Een groot verschil met de oude gebouwen.

Lang konden we echter niet blijven op deze plechtige openingsreceptie, aangezien we om 20u nog een repetitie voor St Cecilia hadden in de kerk samen met de Jeugdharmonie.

IVE

Nieuwjaarsconcert en -receptie 22 januari 2012

Naast de Harmonie heeft onze Jeugdharmonie ook al enige jaren de mooie traditie om het nieuwe jaar in te zetten met een kort Nieuwjaarsconcertje voor de ouders & het bestuur met daarop aansluitend een gezellige nieuwjaarsreceptie.

Tijdens het korte concertje dat plaatsvindt op de Duivenzolder, krijgt ons publiek al een ideeetje wat we op het Aperitiefconcert zullen brengen, een sneak preview, zeg maar. Het klinkt allemaal misschien nog niet 100% af, maar dat is dan ook niet de bedoeling. Na het nieuwjaarsconcert hebben we meestal toch nog wel enkele weken & het muziekkamp om deze stukken af te werken (wat het Aperitiefconcert wel bewezen heeft ☺).

Wanneer de laatste noten gespeeld zijn, zakken we dan met zijn allen af naar het mooi versierde Bakhuis (waarvoor nogmaals dank aan Els (zijnde Koenmoeder)) alwaar de Werkgroep de hapjes & drankjes voor de receptie reeds voorbereidde. Want we zouden niet willen dat er ook maar iemand met honger & dorst naar huis zou moeten gaan ☺.

Na de krachtige speech van Gert waarin we de nieuwe muzikanten voorstelden, het kamp presenteerden, de tussentijdse top 5 prijsgaven enz..., kon het feest dan echt beginnen. Een mooie gelegenheid om de ouders beter te leren kennen en hen te bedanken voor het feit dat ze iedere zondag hun kinderen wakker maken om naar de Jeugdharmonie te komen...

Een traditie om in ere te houden!

IVE



Jeugdharmonieuws



- ♪ We hebben er een nieuwe muzikante bij; Lore Van Gerwen was na het beluisteren van het Aperitiefconcert zo enthousiast, dat ze onmiddellijk wou aansluiten bij onze groep. Lore speelt synthesizer & klein slagwerk. Welkom, Lore!
- ♪ Op 27 mei treden wij op tijdens het Jeugdfestival van VLAMO in Dilbeek. Trouwe supporters zijn welkom in het Saviocentrum, Stationstraat 275, 1700 Dilbeek om 11u30.
- ♪ Onze vertegenwoordigers in de Jeugdraad werken nog steeds gedreven mee aan de vele projecten in Opwijk, onder andere de Jeugdraadfuif op 24/3 en de Kinder- en Jeugddag op 29/4.
- ♪ Ook voor de ludieke actie "Oorverdovend" werd onze Jeugdharmonie warm gemaakt. Bekijk u maar enkele van onze foto's hiernaast. Helaas hebben we niet gewonnen...
- ♪ Jan De Maeseneer blijft niet bij de pakken zitten, amper 2 weken na het Aperitiefconcert stond het thema voor volgend jaar al vast! We zijn dan ook al duchtig aan het repeteren aan een 10-tal nieuwe stukken.
- ♪ Vanaf september wordt onze werkgroep uitgebreid. Na onze spetterende nieuwjaarsreceptie hadden we er een gemotiveerde kandidaat bij. In het volgend 't Vol Herdeken zullen we de sluier verder optillen ;-)
- ♪ Proficiat aan onze 3 communicanten van dit jaar: An-Sofie, Edward & Charlotte; en aan Winona die dit jaar haar Lentefeest viert.
- ♪ Belfius was eveneens onder de indruk van onze kwaliteiten na het Aperitiefconcert. Ze boden ons prompt een mooi sponsorbedrag aan in ruil voor een optreden tijdens de openingsreceptie van hun nieuwe gebouw op 5 juni.
- ♪ Tom Couck behaalde op de Provinciale Wedstrijd voor solisten & kleine ensembles maar liefst 93.5% in de 2e afdeling. Proficiat!

Koninklijke Harmonie 'De Volherding' en haar Jeugdharmonie

Harmonie Night in Spechtes

o.l.v. Jan Couck

INFO kantoorwielloop 052/35 48 86

zat. 12 mei 2012 om 20.30u

Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7 - Opwijk

Logo's: W. W. W. W., DE NUT, dh, Centra 21, TRADICOLW, VR, etc.

Sint-Cecilia 26 november 2011

Op 26 november 2011 vierden de Harmonie & haar Jeugdharmonie opnieuw Sint-Cecilia.

Naar goede gewoonte startten we met een misviering, die opgeluisterd werd door al onze muzikanten samen, waarbij we al mogen spreken van een zeer indrukwekkende groep ☺.

Na de misviering was het weer tijd voor het leukste gedeelte van deze dag: de muzikale rondgang door het centrum van Opwijk waarbij we ook even halt hielden bij de Snooker-palace, Star Kevers en Sint-Paulus-kaffee om onze sympathisanten & sponsors de kans te geven onze muzikanten een traktatie aan te bieden ☺.

Nadien werden we verwend met een lekkere feestmaaltijd, regelmatig onderbroken door muzikale intermezzo's, de viering van de jubilarissen, tombola, ...

En eens de magen goed gevuld waren, was het tijd voor het "bal", waarbij Blind Date de muzikale honneurs waarnam. Er werd stevig gedanst & meegezongen. Een leuke afsluiter voor een fijne dag.

Het was alweer laat (of was het eerder vroeg?) eer de meeste muzikanten huiswaarts trokken.

Bestuursverkiezingen

Aangezien er voor het nieuwe bestuur minder kandidaturen waren dan beschikbare plaatsen, werden de kandidaturen d'office aanvaard. Zo werden Leo De Smedt (voorzitter),

Paul Geurickx (ondervoorzitter), Geert Van De Perre (schatbewaarder), Marcel Vereerstraeten & Alain De Rudder zonder meer voor de 4 komende jaren benoemd als bestuurslid van de Harmonie.

Op 4 december werden er nog 2 muzikanten bijkomend verkozen voor het kleine bestuur: Pauwel Geurickx (voorzitter van de muzikanten) & Rik Decoene. En vanuit de Jeugdharmonie bleven Gert Van den Maegdenbergh & Ingrid Van Eycken de afgevaardigden voor de jeugd.

Ondertussen werden er ook nog 2 bestuursleden gecoöpteerd: Diana De Ridder & Johan Joostens zodat het volledige bestuur nu uit 11 personen bestaat.

IVE

Top 5'en

Harmonie	26
♫ De Medts Alfons	25
♫ Couck Tom	24
♫ Couck Veerle	24
♫ Pelicaen Roger	24
♫ Van den Maegdenbergh Stanny	24
♫ Vandeputte Regna	24
♫ Vermeir Johan	24

Proficiat aan Tom, Veerle, Roger, Stanny, Regna & Johan die tot nu toe slechts 2 repetities/activiteiten misten. Maar er kan er maar eentje de beste zijn, en dat is deze keer Fons die tot nu toe maar één keer afwezig was. Indrukwekkend!

Jeugdharmonie	47
♫ Veerle Couck	45,0
♫ Johan Vermeir	43,7
♫ Regna Vandeputte	43,7
♫ Tom Couck	42,7
♫ Arne De Visscher	42,3
♫ Fien Van Buggenhout	42,3

Het werkjaar van de Jeugdharmonie loopt stilaan naar zijn einde. Nog een tiental repetities, activiteiten en concerten en het jaar zit er weer op. De strijd voor onze wisselbeker woedt dan ook in alle hevigheid. Het blijft spannend aan de top van het klassement, maar zal Veerle nog een steekje laten vallen? Of rijft ze eens te meer de kampioentitel binnen. Eind juni weten we het antwoord. In elk geval een dikke proficiat aan al onze muzikanten die hun uiterste best doen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn!

Wafelslag

14 januari 2012

Bij de start van een nieuw jaar, mag je er zeker van zijn dat de Jeugdharmonie enkele weken later op bezoek komt. Als de winter in het land is en de stenen uit de grond vriezen, trekken wij met heerlijke verse suikerwafels door Opwijk.

Onze voorverkoop liep als een trein - de mond-aan-mond reclame doet zijn werk - waardoor we voor de start van onze toeren al bijna 50 dozen verkocht hadden. Maar onze muzikanten moesten niet met lege handen de straat op, er waren immers nog 80 dozen te gaan, dat wil zeggen 640 pakjes wafels of 3.200 wafels. Om reclame voor het Aperitiefconcert te maken, werd er op elk pakje wafels een opvallende sticker geplakt.

Onze moedige muzikanten verzamelden op 14 januari om 9u30 uur bij Ingrid en Franky. Verdeeld over 8 toeren trokken ze door Opwijk en Mazenzele om onze wafels aan de man / vrouw te brengen. Om iedereen uit Opwijk de kans te geven om deze heerlijkheden te proeven, stonden er dit jaar nieuwe straten op de planning.

Ook de huis-aan-huisverkoop verliep vlot. Een 3-tal uurtjes na vertrek waren alle muzikanten terug op het verzamel-punt om op te warmen bij een lekkere tas verse soep van meter Roza en terug op krachten te komen met een koffiekoek. Zo kon iedereen tevreden naar huis, volledig uitverkocht en met weer wat extra geld in kas om nieuwe muziekstukken te kopen!

KP

Opmerkelijke uitspraken tijdens de repetitie:
EE uit O "Mijn rietje deed het niet!"

Aperitiefconcert 11 maart 2012

Zondag 11 maart 2012 vond het aperitiefconcert 'Theme Park Fun' van de jeugdharmonie plaats onder leiding van Jan de Maeseneer. De zaal liep opnieuw behoorlijk vol met enthousiaste luisteraars. Op de tonen van 'Fasten seatbelts' werd het publiek welkom geheten aan de inkom van ons pretpark. Iedereen zette zich schrap voor een wervelwind van muziekstukken.

Zo speelden we ook het muziekstuk 'Aqva' nog eens voor het thuispubliek. Met dit stuk deden we in het begin van het werkjaar mee aan het provinciaal concours.

In het tweede deel brachten wij het muziekstuk 'Theme Park Fun'. We speelden dit stuk tezamen met videobeelden. Het was een hele uitdaging om dit onder de knie te krijgen. Maar wij kunnen u vertellen dat zelfs de componist danig onder de indruk was van onze jeugd. Jaja, deze jongeman was speciaal voor ons concert afgekomen van Rotterdam!! Het was ook de eerste maal dat hijzelf de uitvoering zag van de bewegende beelden begeleid door een harmonie. Wij scoorden dus zeker een primeur!

Wij bedanken bij deze nogmaals onze vrijwilligers die voor en achter de schermen bijsprongen om alles weer in goede banen te leiden. Zonder hen was dit resultaat niet mogelijk!

Wij danken u, als enthousiaste toehoorders, om op deze wijze onze jeugd nog meer te motiveren!

Wij bedanken de ouders, dat zij hun oogappels naar de jeugdharmonie laten komen om nog beter het samen musiceren onder de knie te krijgen.

Volgend jaar vindt ons aperitiefconcert plaats op zondag 17 maart 2013

GVdM



Kroeg Control

De groep is ontstaan in Opwijk. Jens Vermeir, ritmegitarist en zanger, wou een jongensdroom waarmaken. Hij ging op zoek naar muzikanten die wilden meespelen in een rockbandje. Hij vond al snel een tweede gitarist, die later bassist zou worden, Dries Verdoodt. Deze 2 speelden al een paar optredentjes maar misten wat pit.

Jonas Van Acker zag de twee aan het werk en wou zelf deel uitmaken van de groep. Jens bracht hem een bezoekje en Jonas liet zijn vaardigheden zien. Jens was meteen

verkochte en de band vond een lead gitarist. De band was nog zeker niet compleet maar het drietal repeteerde al wat.

Op één van die repetities werd een klasgenoot en tevens pianist uitgenodigd. De piano paste perfect in de sound van de groep en zo kwam François Staring bij de groep.

Het enige wat nog miste in de band was een drummer. Na lang zoeken werd een drummer gevonden maar die kon helaas niet blijven verder spelen wegens tijdgebrek. Simon Crombé werd daarom onlangs de nieuwe drummer en liet

zich meteen opmerken door zijn talent.

Een echt palmares met de nieuwe bezetting is er nog niet, maar de band is gemotiveerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Deze volledig Opwijkse band brengt naast de klassieke rocknummers ook verscheidene populaire rnb, hip-hop, blues, country en dansnummers.

U kan Kroeg Control samen met de Harmonie aan het werk zien op Harmonie Night in Spechtles op zaterdag 12 mei!!

FS

Jens Vermeir

zanger en rythmguitar
Leeftijd: 20

Hobby's: muziek, voetbal
Studie: Handelsingenieur

Dries Verdoodt

basgitaar
Leeftijd: 20

Hobby's: muziek, voetbal, KSA
Studie: Geografie

Jonas Jonasty Van Acker

leadguitar
Leeftijd: 19

Hobby's: muziek, surfen
Studie: Industrieel Ingenieur

François Stinky Fransoojs Staring

piano en backing vocals
Leeftijd: 19

Hobby's: muziek, karaté
Studie: Taal en Letterkunde

Simon Crombé

drums

Leeftijd: 19
Hobby's: muziek, voetbal
Studie: Sociaal Werk



Eeffestijn 4 & 5 februari 2012

Op 4 en 5 februari stond ons jaarlijkse eeffestijn op het programma. Voor de laatste keer trokken we naar de gebouwen van de Duizendpoottrakkers om er een 700-tal eters te verwelkomen. Door de strengere regels i.v.m. de brandveiligheid moeten we volgend jaar immers naar een nieuwe locatie uitwijken.

De werkgroep van het eeffestijn werd dit jaar aangevuld met Johan Deleu, terwijl we afscheid namen van Frank Gillijns. De rest van het team draait echter al enkele jaren mee, zodat de voorbereidingen opnieuw vlot verliepen.

Elk jaar proberen we alle onderdelen van het eeffestijn verder op punt te zetten om nog enkele procentjes meer winst te verzamelen. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld wat minder biefstuk en paling besteld om met minder overschot te blijven zitten. En deze tactiek loont, jaar na jaar houden we iets meer winst over, om instrumenten te herstellen, muziekstukken aan te kopen en uitstappen te organiseren.

Het eeffestijn zelf verliep heel vlot, er waren voldoende helpende handen en iedereen deed zijn uiterste best om onze gasten naar wens te bedienen. Vanuit de werkgroep willen we al onze vrijwilligers dan ook nogmaals bedanken! Het is dankzij ieder van jullie dat we opnieuw van een geslaagd eeffestijn kunnen spreken!

Het opruimen op zondag blijft steeds een heikel punt. Iedereen is moegewerkt en de bodega lonkt. Maar ook nadat de laatste eters uit de zaal weg zijn, blijft er een hele hoop werk op te knappen. Allereerst moet alles afgewassen worden, de keuken moet volledig gekuist en opnieuw op orde gezet worden, de zaal moet eruit zien zoals voordien, al het materiaal moet weggevoerd worden...

Het blijft moeilijk om iedereen tot het einde te motiveren. Gelukkig kunnen we steeds op een aantal die-hards rekenen die niet opgeven. ☺

Bij het afsluiten in den Hert, had onze voorzitter nog de primeur om een nieuw bestuurslid aan te kondigen. Diana De Ridder zetelt ondertussen al 3 maand in het bestuur, welkom!

Achteraf bleek dat het eeffestijn weer een tikkeltje beter was dan in 2011, er zijn zo'n 25 mensen meer komen eten wat resulteerde in een mooi winstcijfer. Ook de Champagne Happy Hour bleek een schot in de roos. Bij de eerste keer dat we dit organiseerden, werden meteen 45 flessen champagne verkocht!

Volgend jaar spreken we af in de BUSO lokalen aan het Heiveld op 2 & 3 februari. Een nieuwe uitdaging, die we ongetwijfeld tot een goed einde zullen brengen!

KP

Bedanking

Bedankt aan de reporters van deze editie. Dankzij jullie staat onze nieuwsbrief weer vol literaire hoogstandjes en boeiende nieuwtjes.

Gert, Timothy Franky & François, jullie krijgen een welverdiende gratis consumptie!

Harmonieuws

♫ Heugelijk nieuws, in april zijn er maar liefst 3 nieuwe toekomstige muzikantjes geboren!

Op 5 april zag Kwinten Meskens (zoon van Klaas) het levenslicht.

5 dagen later, op 10 april deed Steven er een schepje bovenop met de geboorte van Kato & Fien Van den Maegdenbergh.

♫ De (verloren gewaande) verlengkabel van Leo VE is uiteindelijk teruggevonden... in zijn eigen huis! Eind goed, al goed ;-)

♫ Op 6 mei treden we op tijdens muziekfeest van Peizegem. Afspraak om 14u45 aan de kiosk, we treden op om 15u.

♫ Van 14tem 16septembergaan we opnieuw verbroederen in Ober-Mockstadt. Een weekend om rood te omcirkelen in uw agenda.

♫ De WG "175 jarig bestaan" al druk bezig is met het samenstellen van het feestprogramma voor 2013. In de volgende editie kunnen we misschien al wat details onthullen.

♫ Alain De Rudder wordt de nieuwe afgevaardigde voor de Cultuurraad van Opwijk.

♫ We hebben nieuwe pupiterverlichting aangekocht die we exclusief voor onze eigen concerten zullen gebruiken.

Uitgetest en goed bevonden door de Jeugdharmonie tijdens hun Aperitiefconcert.