

'T VOLHERDERKEN

Nummer 20 ■ September 2013



Beste Lezers,

Onze veelbelovende jubileumviering is nog maar slechts een week van ons verwijderd. Tijd dus om iets concreter in te zoomen op het programma dat zich spreidt over het weekend van 13, 14 en 15 september 2013.

Eerst en vooral is er tijdens ons jubileumweekend de tentoonstelling "Hoogtepunten van 175 jaar Harmonie" die bezocht kan worden in het bakhuis, op vrijdag van 18u-22u, op zaterdag van 9u-12u & van 14u-22u en op zondag van 10u-18u. Verder ziet het programma er als volgt uit. Op vrijdagavond om 16 uur bijten we de spits af: onze gastgezinnen halen hun gasten op in Café Thursdays. Na een gezellige pint samen - aangeboden door de kas van de Harmonie - kunnen onze Duitse vrienden inkwartieren bij hun gastgezin. Om 17u30 wordt iedereen aan het Heiveld verwacht in feestkledij. In het MAI wordt ons een koud buffet aangeboden. Omstreeks 19u15 vertrekken we naar de overdekte binnenkoer van Spechtshof voor de academische zitting. Er zijn plaatsen voorbehouden voor al onze Duitse gasten en voor twee personen per gastgezin. Joeri Van Mulders verwelkomt het publiek en leidt de gastsprekers (voorzitter, burgemeesters, gouverneur, ...) in en uit. Slagwerkensemble Triatu zorgt voor de intermezzo's. Er volgt een verrassingsmoment en dan overhandigt VLAMO ons als geschenk een aantal muziekstukken. De eremetalen worden uitgereikt. De receptie vindt plaats in de schuur. Daarna volgt een concert van de Jeugdharmone en de Harmonie. En ten slotte is er het optreden van de groep Bump uit Asse die ongetwijfeld alle dansliefhebbers onder ons in beweging zullen zetten.

Op zaterdagochtend nuttigen onze Duitse vrienden het ontbijt bij hun gastgezin. Om 9u worden ze verwacht aan het GAC II. Van daaruit vertrekken we allemaal samen naar Brussel voor een rondleiding in het Vlaams Parlement. Na de lunch houden we halt in het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. In de namiddag rijden we met de bus naar de omgeving van de Grote Markt. 's Avonds omstreeks 19u keren we naar het GAC II in Opwijk terug. Om 21u wordt iedereen verwacht in Spechtshof, daar opent het orkest van Günther Neefs het bal. Om 24u start het optreden van Günther Neefs dat een uur duurt. Dat is meteen ook het einde van onze tweede 'feestdag'.

Op zondagochtend om 10u15 worden de muzikanten van Opwijk en de muzikanten van Ober-Mockstadt verwacht aan het GAC II op de Ringlaan. Om 10u30 worden we door het Opwijkse Gemeentebestuur ontvangen. Om 11u15 vertrekken we naar het Monument voor de Gesneuvelden waar onze Duitse vrienden een vredeskranz neerleggen. Van daar worden het Musikverein van Ober-Mockstadt en de Koninklijke Harmonie De Volherding van Opwijk vergezeld door de steltenlopers van Merchtem in een stoet die haar weg baant door de feestelijk bevlagde Marktstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Singel, en het eerste deel van de Kloosterstraat op weg naar Spechtshof. Daar wacht ons en onze Duitse vrienden een uitgebreid warm buffet.

Om 14u gaan wij naar de Markt voor het optreden van het Musikverein van Ober-Mockstadt en zes andere muziekmaatschappijen. De optredens vinden alternerend plaats op twee podia.

Aan Apotheek Van der Linden wordt een kiosk opgesteld en aan huize Jozef De Smedt wordt een podium opgetimmerd waar de genodigde muziekmaatschappijen zullen optreden en als het weer het toelaat ook de Muziekkapel van de Gidsen. "We cross our fingers" voor goed weer en kondigen met vreugde aan dat onze nieuwe hemden klaar zijn.

Een speciaal dankwoord wil ik nog richten aan alle gastgezinnen die onze Duitse muzikanten opvangen.

We maken van deze gelegenheid gebruik om alle Opwijkse en Opwijkse te vragen in de straten waar de feeststoet voorbij komt, hun huizen te bevlagen en de raamaffiche die in't Opwijkse Leven zat, op te hangen.

In naam van al mijn collega's van het feestcomité en het bestuur wens ik u, beste lezer, dit weekend een groots feest toe! Het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie De Volherding is een feest van en voor haar muzikanten. Het mooiste geschenk voor onze vereniging is dat er zich zo veel mogelijk mensen aanbieden om zich bij onze ploeg van muzikanten, bestuursleden en/of leden voor een of andere werkgroep aan te sluiten. De toekomst is aan de jeugd... en dat zal spoedig blijken!

Leo De Smedt
Voorzitter

De Koninklijke Harmonie 'De Volherding' Opwijk nodigt u van harte uit op haar 175-jarige jubileumviering

PROGRAMMA

vrijdag 13 SEPT.

binnenkoer Hof ten Hemelrijk - GRATIS TOEGANG

21u30

CONCERT aangeboden door de Kon. Harmonie 'De Volherding' en haar Jeugdharmonie o.l.v. Jan Couck en Jan De Maeseneer

22u30

Optreden van coverband BUMP en dansgelegenheid

zaterdag 14 SEPT.

binnenkoer Hof ten Hemelrijk - ingang € 15

21u tot 02u

GALABAL
met het orkest van Gunther Neefs

24u tot 01u

LIVE OPTREDEN
Gunther Neefs



zondag 15 SEPT.

11u30

FEESTSTOET door de centrumstraten van Opwijk met de Kon. Harmonie De Volherding en het Musikverein van Ober-Mockstadt vergezeld door de Steltenlopers van Merchtem
(Start aan het Kerkhof, via Marktstraat, Kerkstraat, Singel, Kloosterstraat naar Hof ten Hemelrijk)

Markt Opwijk op 2 podia - GRATIS TOEGANG

Concerten van diverse muziekverenigingen

14u00

Musikverein Ober-Mockstadt (Duitsland)

14u30

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (Asse)

15u00

Koninklijke Fanfare 't Muziek (Buggenhout-Opstal)

15u30

Koninklijke Muziekvereniging Concordia (Merchtem)

16u00

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (Baardegem)

16u30

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia (Merchtem)

17u00

Music Time (Peizegem)

18u45

Muziekkapel van de Gidsen



Vlamofestival Dilbeek 18/05/2013



Toen de uitnodiging van Vlamofestival - om opnieuw in Dilbeek op te treden - in onze virtuele postbus viel, moesten we niet lang nadenken. In 2012 was het een leuk optreden tijdens de kermis in Dilbeek met enkele andere jeugdharmonieën/jeugdorkesten... dus waarom niet? Een extra uitdaging voor onze jeugdmuzikanten is ook mooi meegenomen!

Dit jaar stonden we op zaterdagavond i.p.v. zondagmorgen geprogrammeerd, als headliner dus. Het concept was trouwens ook gewijzigd, er trad nog slechts 1 jeugdharmonie per dag op.

We bleezen verzamelen om 16u30 op Spechtshof. Onze goed getrainde muzikanten verschenen uiteraard stipt op tijd, en dat is deze keer niet eens ironisch bedoeld! Enkel Sara werd vereerd met een bezoekje van Gert... oeps... was het vandaag concert? :-)

Nadat Timothy vorig jaar onderweg (bijna) in panne gevallen was, kwam Veerle A. dit jaar de parking op gereden met de melding: "mijn auto doet raar". Het bleek gelukkig vals alarm en iedereen arriveerde veilig (en tijdig) in Dilbeek.

Zaterdag 18 mei was de zonnige uitzondering van een natte maand mei. Maar toen we op het podium stapten, was het ook weer niet goed... de zon scheen te neig in ons gezicht. We zullen het maar catalogiseren als een luxeprobleem. Dankzij het mooie weer zat het terras immers goed vol.

Jan had op het podium nog een romantische verrassing voor zijn vriendin: "Gij moogt de presentatie doen vandaag." Gelukkig draait Inge haar hand niet om voor een beetje improvisatie en ze deed dat dan ook fantastisch.

Maar ook onze muzikanten deden hun uiterste best om het aanwezige publiek te bekoren. Op het programma stonden nummers van het Aperitiefconcert, aangevuld met enkele nieuwe nummers. Het publiek was meteen enthousiast.

En dat enthousiasme werkte (iets te) aanstekelijk op de presentatrice! Tijdens het laatste nummer 'Thunderstruck' ging ze namelijk een uitdaging aan met het publiek: "Als jullie luider dan de Jeugdharmonie 'thunder' roepen, betaal ik iedereen persoonlijk een pint!". Gelukkig waren onze muzikanten zo sportief om hun best te doen, of het kon daar nog een kostelijk optreden worden voor Inge (en onze dirigent)! :-)

Na een afsluitend drankje (of voor sommigen een pakje friet) op de zonovergoten koer, trokken alle wagens weer richting Opwijk.

Als ze ons volgend jaar opnieuw vragen, zeggen we terug volmondig ja.

Koen Pelicaen

Minnestraat kermis 26/05/2013

Het comité van de Minnestraat moet ons optreden van 2 jaar geleden toch geslaagd gevonden hebben, want ook dit jaar werden we weer gevraagd om de reus van de Minnestraat te begeleiden tijdens zijn wandeling over Minnestraat kermis.

Eerst stond er een klein concertje in de tuin van Seniorie Ter Minne op de agenda waarna we de stoet met de reus in gang zetten.

Spijtig genoeg hadden we maar een beperkt aantal muzikanten die kwamen opdagen waardoor het concert diende beperkt te worden tot marsen en evergreens. Maar chapeau voor de muzikanten die er waren, ondanks de kleine groep kon er toch gespeeld worden en werd ons optreden door de organisatie en publiek geapprecieerd.

De stoet zelf, leidde ons langs de verschillende etablissementen van de Minnestraat: de seniorie, de binnenspeeltuin, het lokaal van de plaatselijke toneelvereniging, de binnenkoer van de school, de tentoonstelling van de tuinders, ... Alles werd bezocht en overal werd een deuntje gespeeld. Gelukkig kregen we regelmatig een hapje en een drankje, zodat we niet uitgedroogd raakten van al dat spelen. Heel ons repertoire werd ten berde gebracht.

Na een lange zondagavond, konden we met een goed gevoel afsluiten. We hadden het toch weer voor elkaar gebracht, al waren enkele muzikanten extra zeer welkom geweest.

Ingrid Van Eycken





Afsluiten werkjaar Jeugdharmonie 29/06/2013

Donderdagochtend 27 juni om 8 uur:

“... een zonnige dag met temperaturen tot 25 graden. Vannacht kans op een lokale, hevige regenbui. Vrijdag verdwijnt het ochtendgrijs tegen de middag. 's Avonds is het ideaal terrasjesweer. Voor zaterdag voorspellen we een zonovergoten dag, met temperaturen tot 30 graden...”

Het kon een aankondiging zijn van ons afgelopen Aperitiefconcert, maar niets is minder waar. Het was het exacte weerbericht van die donderdag 27 juni.

Zaterdagochtend 29 juni om 8 uur:

Ik open de gordijnen en kijk vol verwondering naar de voorspelde 'stralende' hemel... Deze keer had Frank het echt wel mis. Alleen maar grijze wolken aan de hemel te bespeuren.

Tja, wat nu gedaan, heb ik hetzelfde voorgevoel als mijn mede-werkgroepers?!?

Vol goede overtuiging dat het toch nog de juiste richting uit zou gaan met het weer, beginnen we met de werkgroep met de voorbereidingen van de BBQ voor het afsluiten van het werkjaar van de jeugdharmonie.

We hebben weer de toffe gelegenheid om de unieke accommodatie van 'Huize ter Kalckestraete' te kunnen gebruiken. Na het klaarzetten van borden, glazen, eten en drank, krijgen wij van Luc ons eerste Opwijkse gerstenat (van die dag) aangeboden.

Ondertussen (=13u) is de hemel nog niet echt uitgeklaard. Maar wij gaan ervoor en beslissen om onze fietstocht te laten doorgaan. Het zal wel niet regenen zeker :-). We nemen een licht alternatieve route aangezien de 'lokale regenbuien' de regio Opwijk niet overgeslagen hebben. Op een vrij lokale landweg ontstond er echter in een zeer lokaal modderbaantje toch een lokale file van fietsers, waardoor het verkeer stapvoets vooruit ging :-)

Na een leuke fietstocht werd de BBQ in gang gestoken. Wij bedankten onze vaste versterking Leon, Rik, Aloïs, Stanny, Veerle en Paule. Wij vierden ook onze jeugdharmoniekampioen. De verwoedde pogingen van Veerle C. om de filmtickets en de drie kussen van de dirigent te ontlopen, hebben eindelijk vruchten afgeworpen en het is Johan die werkjaar 2012-2013 als eindwinnaar afsluit, proficiat!!

Wij genoten nog van een zonnige avond met lekker eten en blikken met een voldaan gevoel terug op de toffe herinneringen van het afgelopen werkjaar.



Gert Van den Maegdenbergh





Jeugdharmonienieuws

♫ De werkgroep heeft de aftrap van het nieuwe werkjaar inmiddels ook al gegeven. De eerste vergadering van 2013-2014 ligt al achter de rug: organisatie openingsactiviteit, zoeken van een kampplaats en uiteraard de eerste voorbereidingen van ons trappistencafé en het Aperitifconcert.

♫ De datum van onze openingsactiviteit staat ondertussen ook vast: onze muzikanten mogen op 19 oktober nogmaals hun bowlingschoenen aantrekken. Ok, het is niet de meest originele openingsactiviteit, maar het etentje dat er op volgt is wel een specialele ;-)

♫ We heten onze nieuwste muzikant Peter Geurickx (bariton) van harte welkom bij de Jeugdharmonie. Fier als een gieter was Peter aanwezig op onze eerste repetitie op 1 september.

♫ Wie nog nieuwe kandidaat-muzikanten kent, mag de namen steeds doorgeven aan de werkgroep. Wij brengen ze met veel plezier een bezoekje om de Jeugdharmonie voor te stellen.

♫ Muzikanten, zet een herinnering in jullie smartphone voor volgende data:

23 november	St Cecilia
11 januari	Wafelslag
12 januari	Nieuwjaarsconcert/-receptie
7-9 maart	Kamp
23 maart	Aperitifconcert

♫ Jullie ouders mogen ook onze jaarlijkse trappistenavond in de agenda noteren: 21-22 maart :-)

Harmonienieuws

♫ Na een deugddoende vakantie, zijn de repetities van de harmonie opnieuw hervat op vrijdag 23 augustus. Op zondag 25 augustus stond immers al een eerste optreden op de kalender. In tegenstelling tot vorig jaar, was de zon dit keer wel van de partij tijdens het muziekfeest van Merchtem kermis. We brachten er een geslaagde selectie van nummers van ons Harmonie Night concert.

♫ Na een eerste (mislukte) poging in mei, staat de nieuwe datum voor het conclaaf vast op 19 oktober van 9u30 tot 12u30. Iedereen die begaan is met de toekomst van onze harmonie is van harte welkom om mee te discussiëren over de te zeilen koers. Inschrijven kan door een mailtje naar harmonieopwijk@hotmail.com.

♫ Bedankt aan de muzikanten/bestuursleden die in april meehielpen aan de ontbijtkorvenactie van Kom Op(wijk) Tegen Kanker. (Onder andere) dankzij jullie hulp werd dit een recordeditie die meer dan 45.000 € inzamelde!

♫ We wensen Lien Vanderstappen en haar kersverse echtgenoot Luc Van Vaerenbergh langs deze weg nog een dikke proficiat met hun trouw op zaterdag 27 juli.

♫ Tijdens de misviering met Opwijk kermis werd er in de kerk een groepsfoto gemaakt. Deze foto (17cm * 10cm) wordt te koop aangeboden voor 4 €. Bestellen kan via het bekende e-mailadres.

♫ Wij heten onze nieuwe muzikant Eddy Bodard (klarinet) van harte welkom.





Top 5'en

<u>HARMONIE</u>	<u>45</u>
Pelicaen Koen	42
Pelicaen Wim	41
Couck Tom	40
Couck Veerle	40
De Medts Alfons	39

<u>JEUGDHARMONIE</u>	<u>52</u>
Vermeir Johan	51,3
Couck Veerle	50,3
Couck Tom	48,3
De Visscher Arne	48
Vandeputte Regna	47,7

Top 5'en

Sint-Cecilia is niet zo heel ver meer verwijderd. 3/4 van het werkjaar van de harmonie zit er op, de aanwezigheidslijst zit dus in de laatste rechte lijn.

Een opmerkelijke afwezige in de lijst hiernaast is Roger Pelicaen, gelukkig is de opvolging verzekerd :-). Maar het doet plezier te weten dat hij ondertussen de repetities hervat heeft en aan een inhaalbeweging kan beginnen!

Onze Wim en ik missen nog 2 repetities in oktober, het kan dus nog spannend worden... ;-)

Tromgeroffel! Jeugdharmoniekampioen 2012-2013 is geworden: Johan Vermeir! In tegenstelling tot de (ongeveer) 26 voorgaande jaren is niet Veerle Couck de grote winnaar :-p Kwatongen beweren dat ze zich een beetje expres heeft laten verliezen, omdat ze eindelijk eens snoep ipv cinematickets wou winnen...

Desalniettemin een dikke proficiat aan Johan die dit jaar de oppergaai afschiet!

Bij deze trouwens een dikke pluim voor al onze jeugdmuzikanten: uit een gemiddelde aanwezigheid van 75% blijkt wel dat ze allemaal hun uiterste best doen!

Koen Pelicaen

Jeugdfestival Jeugdharmonie 22/06/2013

Nadat we de voorgaande jaren tijdens het kermisconcert altijd alleen optraden, wilden we onszelf dit jaar uitdagen door er een Jeugdfestival met meerdere maatschappijen van te maken. Plannen werden gesmeed en maatschappijen werden aangeschreven.

Spijtig genoeg houden andere schoolgemeenschappen geen rekening met de datum van Opwijk kermis zodat veel jeugdharmonieën spijtig genoeg forfait moesten geven omwille van de examens. Toch vonden we 2 maatschappijen bereid om af te zakken naar Opwijk. 't Spetserke uit Houthalen en JoCatHo uit Hoogstraten.

De dag zelf waren de weergoden ons echter niet al te goed gezind en sturden ze dan eens zonneshijn & dan weer regen op ons af. We hebben getwijfeld en getwijfeld maar uiteindelijk toch beslist om de optredens op de binnenkoer te laten doorgaan. De muzikanten zaten droog en wel onder de luifel, het publiek diende af en toe zijn paraplu eens boven te halen. Gelukkig waren er voldoende wasspelden om de muziek vast te houden op de pupiters, al ging er af & toe wel eens een blaadje vliegen. Een unieke ervaring voor sommige van de bezoekende muzikanten, die niet gewend waren om in openlucht op te treden.

Spijtig dat er door dit wisselvallige weer niet veel toeschouwers opdaagden, want de concerten waren toch de moeite waard. De afwezigen hadden alweer ongelijk.

Ingrid Van Eycken





Sterren op de dansvloer 04/05/2013

Als sponsor van de Harmonie werd ik uitgenodigd op hun versie van 'Sterren op de Dansvloer'. Na rechtstaand enkele aperitieven met bijhorende hapjes genuttigd te hebben, moest je snel een plaatsje zoeken om neer te zitten. Zeer spijtig dat niet iedereen kon neerzitten.

Na het feestmaal nog een koffie en dan naar de 'grote zaal'. Deze was smaakvol ingericht en iedereen kon alles goed zien. De presentator van dienst, Joeri Van Mulders had zich duidelijk goed voorbereid. We kregen steeds een mooi beeld van de kandidaten, wie ze waren en wat hun opdracht was. Reeds weken voor de avond kregen we kleine voorproeftjes in de mailbox, tof.

De kandidaten hadden zich allemaal mooi uitgedost en dansten perfect op de muziek van de harmonie. Iedereen aan onze tafel schrok van het hoogstaande niveau, dit hadden we eerlijk gezegd niet verwacht.

In het midden werd een korte pauze ingelast. Een plaatselijke jeugdvereniging zorgde, in wat ik denk in een georganiseerde chaos, voor de uitbating van de toog. Het belangrijkste is natuurlijk dat je uw vochtgehalte kan op peil houden, wat ons gelukt is.

Het tweede deel kondigde zich aan, en werd op hetzelfde hoogstaande niveau als het eerste gebracht. De muzikanten gaven punten, eentje gaf aan iedereen 69 punten. Dit zijn duidelijk punten om onderste boven van te vallen.

Hierna zorgde een DJ voor een knallende after party. Toen men alle stoelen en tafels begon weg te nemen, begreep ik dat het tijd was om onze schup af te kuisen en naar huis te gaan. Al bij al een geslaagde avond, op naar de volgende.

Franky Vandeputte



Muziekfeest Peizegem - 28/04/2013

Naar jaarlijkse traditie trokken wij eind april naar Peizegem, waar we zoals gewoonlijk de spits van het muziekfestival moesten afbijten. Eén week voor onze Harmonie Night op de Dansvloer, is het de ideale gelegenheid voor een try out... weliswaar zonder dansers.

Onze vaste presentator Joeri had voor een mooie inleiding en bindteksten gezorgd, die de Merchtemse aankondiger van dienst integraal gebracht heeft. Wat extra reclame voor ons evenement was zeker meegenomen.

En daar gingen we dan, de 26 muzikanten gaven het beste van zichzelf - al moesten we zelfs tegen het kermisgedreun opboksen. Het publiek genoot van het zonnetje en een voorsmaakje van de dansmuziek die we een week later zouden brengen.

Maar voor het echte werk moesten ze uiteraard nog een weekje geduld uitoefenen. Onze dirigent werd in de bloemetjes gezet door zijn Merchtemse collega-schepen, en blikte terug op een goeie extra-repetitie.

Rik Decoene



Joaremèt 25/06/2013

9u. De pistons van mijn bombardon in den op-ale gestoken om niet te blokkeren (beter en smakelijker dan olie).

9u15. Ons 'pree' afgehaald bij Jeanine Cultuur op Spechtshof, doch dirigent Jan Couck was me voor - dan maar naar de kiekeren en konijnen gekeken ter plaatse.

9u30. Nog wat te vroeg voor de samenkomst bij Sint-Paulus, daarom met Jan bij de pompiers op de Singel van hun champagne en oesters gaan proeven (om ambesuur te stimuleren).

10u. Samenkomst op het terras van Sint-Pauluskafee waar de muzikanten en sympathisanten (Piet & Joos De Smedt, Sussen Esselens ...) stilaan toekomen en al een paar airekes worden gespeeld ter ere van enkele toevallige passanten. De eerste pinten worden gesponsord.

10u50. De 'fond' is gelegd en we verhuizen in stoet door het pretpark naar het terras van de wereldwinkel met hun lekker maar straf bier - de serieusten onder ons drinken koffie.

Nadien zijn we het juiste uurrooster kwijt, maar stappen we al spelend richting café Rainbow dat echter gesloten bleek. Dan maar naar de tent aan de koeien op 't Heiveld waar ons gezien de bronstige stieren al 2 jaar speelverbod geldt.

Na 2 pinten richting het park van Vic Everaert waar we wel (veel) mochten spelen en regelmatig vochtig gesponsord werden. Resultaat was wel dat we ons op het einde van seizoen vergisten en 'Stille nacht, Heilige nacht' begonnen te spelen, weliswaar in jazzy versie.

Het werd dan hoog tijd om den inwendigen mens niet alleen met vloeibaar, maar ook met vast voedsel te versterken, waartoe traditioneel een stop werd in gelast in de Buso-school 't Schoolhuis alwaar ze ons één (voor Fijnwijn 2) reuzenbrochette(n) voorschotelden. Vermoedelijk hebben we deze ook met het nodige (of onnodige) alcoholische vocht doorgespoeld, want bij het buitengaan werd hier en daar al een foutieve noot geblazen of geslagen.

Enfin, geen zorg, integendeel! Want op de Singel aangekomen, bleken de pompiers nog altijd paraat met het edele vocht uit de Champagnestreek, waarmee we er weer wat doorkwamen.

Guido pastoor hield aan de waag ook staminee en met daar iets te consumeren verdienden we een volle aflat.

Intussen was lwein ook al een poosken op 't appèl verschenen en konden we verder trekken, na het inmiddels overbodig geworden instrumentarium in mijnen buro te hebben afgezet. De volgende halte was de 7 zonden, waarvan we er toch zeker één in onze gedachten begingen, gezien de schoonheid van de uitbaatster ("daar gaat ze" zong Clouseau), en daarna weet ik het feitelijk niet zo goed meer.

Vermoedelijk zijn we dan op 't terras van Thursdays aangeland - na eendjes gevist of int schietkraam geschoten te hebben. De dappersten onder ons (heb ik 's anderdaags gehoord) hebben ook nog Den Hert, en de echt sterke duvels zelfs nog Spechtshof gehaald. De pottemonnee van de kas met nog een klein beetje enkelgeld was intussen verloren geraakt in ne WC-pot, een sterfputteke of waar dan ook.

Ikzelf moet de korste weg vergeten zijn op de terugkeer naar de Statiestraat want ik heb achteraf gehoord dat ik nog gesignaleerd werd op het openluchtconcert 's avonds aan 't Sint-Pauluskafee.

Enfin, ik heb mijzelf woensdagmorgen toch teruggevonden in mijn eigen bed, waar ik zeer content mee was.

Den ondervoorzitter, Paul Geeurickx

Rechtzetting

Ondanks herhaaldelijke nalezingen en verbeteringen zijn er toch nog enkele foutjes in onze feestbrochure geslopen.

Eentje dat we zeker nog willen rechtzetten is de vermelding van bestuurslid en voorzitter van de muzikanten Pauwel Geeurickx, die door het zetduiveltje geniepig verwijderd werd :-)

Bij deze.



Muziekfeest Nijverseel 07/07/2013

Op zondag 7 juli stond het zang- en muziekfeest ter gelegenheid van Nijverseel kermis op ons programma.

Om 16u beet het gemengd koor Cantabilé de spits af, gevolgd door zangkoor Alegria. Alegria stond er dit jaar met een héél kleine bezetting, maar bewees dat je ook met 3 zangertjes en dirigente Laura muziek kan maken! Het publiek werd dan maar aangespoord om mee te zingen :) Uiteindelijk werden zelfs de violen bovengehaald om het publiek te entertainen. Rond half 6 mochten wij dan aantreden. Vooraf werd gevreesd dat wij er ook met een beperkte delegatie zouden zijn... maar deze vrees bleek gelukkig ongegrond. Een 20-tal muzikanten stond paraat om de loden hitte te trotseren. Frans was dirigent van dienst, want Jan had Franse verplichtingen.

Ons repertoire bestond uit een 'best of' van de voorbije Harmonie Night: Don Pedro, Costa del Sol, Quando, quando, Spanish Eyes, Dance with me, ... James' Tanz-Party was ook gepland, maar werd in allerijl van de playlist gehaald. De pupiters waren immers niet aanwezig en een groot stuk op een klein instrumentenpupitertje is nogal moeilijk :-)

Toegegeven, het was niet ons beste optreden ooit, maar er waren verzachtende omstandigheden: geen slagwerk, temperaturen vergelijkbaar met een kleine sauna, een beperkte vakantie-bezetting, ... Maar het publiek was desondanks tevreden :-)

Het was toch een gezellige namiddag op de mooie binnenkoer van Huyze Ten Kalckestraete.

Koen Pelicaen

Zomerhappening 15/08/2013

Ergens begin februari kreeg de werkgroep een mailtje met de vraag om een optreden op de Zomerhappening te verzorgen. Zo gaat dat nu eenmaal als men goede optredens speelt, dan wordt men overal gevraagd ;-) Op alle aanvragen kunnen wij spijtig genoeg niet ingaan, dat zouden er een beetje te veel worden, maar voor deze, was de beslissing snel gemaakt.

En zo sprak onze dirigent de clown in zichzelf aan en begon een nieuw programma in elkaar te boksen. Waarom een clown hoor ik je denken? Wel, er werd namelijk van onze muzikanten verwacht een heus circus-concert neer te zetten! Iets wat we onder onze huidige dirigent nog niet gedaan hadden.

Zodus begon onze dirigent na het aperitiefconcert al duchtig te repeteren aan enkele gevaarlijke acts. Uiteraard gunnen wij onze muzikanten op het einde van het werkjaar hun vakantie. Dat hebben ze wel verdiend na een (werk-)jaar lang het beste van zichzelf te geven!

Maar, lag het nu aan de fantastische zomer of niet, veel van onze muzikanten hebben blijkbaar genoten van deze vakantie. Dat was te merken aan het aantal muzikanten op de extra repetitie die voorzien was de week voor het concert. Al een geluk dat er nog een aantal muzikanten net op tijd terugkeerden uit het buitenland om op 15 augustus een geslaagd optreden te geven tijdens de Zomerhappening in het park van Hof ten Hemelrijk.

Buiten spelen blijft echter toch iets apart. Zo stond er een strakke zuidwesten wind, en scheen de zon fel op onze partituren. Maar zelfs onder deze omstandigheden zijn onze muzikanten niet klein te krijgen en speelden zij een knap optreden!

De organisatie was alvast zeer tevreden met onze voorstelling. Hopelijk hebben we onszelf hierdoor nog eens in de kijker gespeeld, en hebben enkele jonge mensen een nieuwe hobby gevonden ;-)

In dit geval zijn zij dit jaar alvast welkom om zich bij ons aan te sluiten!

Timothy Coudyser





Harmonie Night op de Dansvloer 04/05/2013

Dat de Harmonie dit jaar 175 jaar bestaat, dat konden we als werkgroep niet ongemerkt laten voorbijgaan. Al voor de Harmonie Night van 2012 werden de eerste plannen gesmeed voor een evenement een jubileumjaar waardig. Harmonie Night op de Dansvloer zou het worden. Een zaal werd gezocht en gevonden, koppels die een dansuitdaging wilden aangaan eveneens, danslessen werden georganiseerd, filmpjes en promotie draaiden op volle toeren.

Vrijdag 3 mei 's middags was de sportzaal van het VKO nog een kale sportzaal. De werkgroepleden lopen er nerveus heen en weer tussen werkmannen van de gemeente en techniekers van MAX. Om 20u wilden we hier repeteren; zal dit wel lukken? Krijgen we de zaal tegen dan min of meer in orde? Het antwoord was een volmondig ja! Om 20 uur zat de voltallige harmonie klaar op het podium voor de generale repetitie. En er moest nogal doorgeblazen worden, want door de muurbekleding klonk het - dixit onze dirigent - "alsof we in een koffiepot aan het blazen waren". Thuis toch eens proberen hoe dat klinkt... Een uurtje later kwamen de "danshelden" van het weekend ons vervoegen. Hier en daar was al wat stress voelbaar. Voor de eerste keer zochten dansers en muzikanten naar de juiste ritmische afstemming. Onder de begeleiding van Dirk van Dasa lukte dit wonderbaarlijk goed. Na nog wat laatste muzikale bijstellingen konden de vermoeide muzikanten (al dan niet recht) naar huis.

Zaterdagmorgen, de start van een lange dag. Moedige helpers staan paraat om de sportzaal en de refter verder om te bouwen tot een heuse balzaal en een ontvangst- en eetruimte voor de talrijk ingeschreven VIP's. Rond de middag was dit huzarenstukje dankzij vele helpende handen geklaard. De kers op de taart was toch wel de kristallen kroonluchter pal boven de dansvloer. Dit zou een mooie avond worden.

En dat werd het ook. In de vooravond kwamen onze VIP's eerst aan voor een walking diner-buffet, gerealiseerd door traiteur De Hoprank. De cava en de wijn vloeiden rijkelijk, de hapjes en schoteltjes smaakten naar meer; onze VIP's werden op die manier helemaal in de gepaste ambiance gebracht. Ondertussen werden in de "danszaal" de laatste dansspasjes en choreografiën bijgeschaafd. De spanning begon te stijgen. Iets voor acht uur kwamen de eerste toeschouwers al aan de ingang aangeschoven. Of er nog kaarten beschikbaar waren? Stanny bleef maar puzzelen en tellen; uiteindelijk kon hij meer dan 450 mensen een plaatsje geven in de danszaal. Het zou een warme avond worden.

20u30: de muzikanten zitten klaar, de toeschouwers ook, de nodige drankjes staan geserveerd. Het spektakel kan beginnen. Met een nog wat aarzelend "España" probeerden dirigent en muzikanten de temperatuur nog wat op te drijven. Maar daarna werden de danskoppels twee aan twee door presentator - en bedenker - Joeri de arena ingestuurd. De ene al wat meer gestresseerd dan de ander, maar allemaal als echte showdansers gekleed en opgetut. Ze brachten per twee koppels een wervelende choreografie. Het publiek keek zijn ogen uit. Muzikanten moesten er zich toe dwingen naar hun partituur te blijven kijken en niet naar de dansvloer. Dit talent had men in Opwijk niet vermoed, en dat allemaal op zo'n korte tijd aangeleerd en ingestudeerd! Via filmpjes kreeg het publiek een beeld van de weg die onze koppels afgelegd hadden. Sommigen kwamen toch wel van heel ver... Chapeau! Ook voor de dansleraars van Dasa. Knap werk.

Na de pauze was het dan aan het publiek zelf om de beentjes uit te slaan. De harmonie speelde ten dans. En het publiek was gekomen om te dansen, dat was duidelijk, want de dansvloer stond steeds vol. Ook voor de muzikanten was dit een intensieve inspanning. We hadden meer dan 30 nummers ingestudeerd én we hebben ze ook allemaal gespeeld, sommige zelfs meer dan eens. Na anderhalf uur spelen was het voor de muzikanten dan ook stilaan op (de embouchure, weet je wel). Gelukkig nam DJ Dirk het van ons over, om nog enkele uurtjes dansmuziek te spelen voor het enthousiaste publiek. Tot de allerlaatste minuut - de lichten waren al aangestoken - stonden mensen te dansen. Ze hadden een mooie avond gehad en er met volle teugen van genoten. Dit moesten we meer doen; een mooier compliment kan je niet krijgen, zeker?

Het opruimen op zaterdagavond en zondagvoormiddag ging - alweer dankzij vele helpende handen - zeer vlot, zodat we zondag rond 11 uur moe maar tevreden het VKO - dat intussen weer gewoon een sport- en eetzaal had - de rug toekeerden en thuis in onze zetel konden gaan nagenieten. 't Was een lange weg geweest, niet altijd een makkelijke, maar het resultaat mocht er zijn. Dit was een mooie jubileumuitgave geweest. Op naar de volgende!

Rik Decoene