

'T VOLHERDERKEN

Nummer 22 - Mei 2014

woordje van de voorzitter

Dierbaren,
Had het vol Herdenken een glas bier geweest, we zouden het al lang geëdigd hebben ooralter en alle schuim af was. Elkes series nu: na de verschrikkelijke prestatie van onze Jeugdminikanten, waarvoor nogmaals onze welgemeende felicitaties (het is me trouwens een raadsel hoe jullie volgend jaar NOF beter gaan kunnen - maar met Jan aan de pupiter weet je nooit), staat er voor de „grote“ harmonie weer een uitdaging van formaat voor de deur. We gaan ons wapen aan een week-endje imitatie van Las Vegas-toestanden, waarvan we hopelijk niet bleet zullen huiswaarts keren.

Onze sporadische bezoeken aan de repetities laten ons het beste hopen, hoewel ik hier en daar al wat zenuwachtigheid bespeur (of heeft dat met de nabijde verkiezingen te maken?)

In elk geval doet het ons plezier dat (de andere) Jan zo vlieg hersteld is na zijn onverwachte hospitalisatie en moeten we hem bedanken dat hij terug enthousiast de dirigensstok hanteert.

Wie we ook bij voorbaat al zeker moeten bedanken voor de tameloze inzet bij het organiseren van het Casino-weekend zijn Joeri Van Mulders en onze Pauwel die gelukkig in ziekteverlof was na zijn ski-ongeval en daardoor veel tijd kon besteden aan de voorbereidingen (van achter zijn computer?) Wij doen bij deze toch nog een warme oproep tot voortkering van de Harmonienightwerkgroep naar volgend jaar toe.

En nue black-jacks, kaartje en gokken op 9 mei en blansen en boenken op 10 mei dat er de stukken afsliepen!
de voorzitter

Casino Night 9 mei

Harmonie Night 10 mei





Dag van de Zorg 16 maart 2014

De derde zondag van maart vieren we in België de Dag van de Zorg. Op 16 maart zakte dus een massa volk af naar diverse zorg- en welzijnsinstellingen om op een positieve manier kennis te maken met de sector. In Opwijk maakte men van de gelegenheid gebruik om de nieuwe serviceflats “De Vlindertuin” officieel te openen.

En op zo'n officiële opening mag de Harmonie natuurlijk niet ontbreken. Dankzij erevoorzitter Pol Van Molhem, stonden wij als openingsact gepland op deze feestelijke namiddag.



De polyvalente zaal barstte uit zijn voegen met bewoners, bezoekers, sympathisanten, personeel, politiciers en nieuwsgierigen. In allerijl werden her en der nog tafels en stoelen tevoorschijn getoverd om iedereen een zitplaats te bieden. Voor de muzikanten was gelukkig plaats op het podium gereserveerd.

Het was enkel nog wachten op Geert die het slagwerk en de pupiters in zijn wijnkar kwam leveren. Enkele nerveuze telefoontjes later kwam Geert dan toch opdagen. Daar hoefde toch niemand aan te twijfelen? :)

We waren met zo veel muzikanten dat het een speciale podiumopstelling werd (of was het gewoon een klein podium?). Onze dirigent stond zo ver naar voren dat hij langs links en rechts geflankeerd werd door klarinetten, een unieke ervaring naar het schijnt.

Spijtig genoeg is de polyvalente zaal zo goed geïsoleerd dat ook onze muziek niet echt tot haar recht kwam. Wij deden nochtans ons uiterste best (overal dubbele forte dus) in Spanish Eyes, Dance Party, Jack in the Box en andere gelegenhedsmuziek. Het publiek kon ons optreden dan ook best smaken.

Pitou moest deze namiddag in goede banen leiden, en hij deed dat met strakke teugels. Ons concert werd met 1 nummer ingekort om de planning niet in het gedrang te brengen. En ook de speech van onze erevoorzitter kende een abrupt einde... the show must go on! De dames en heren van 't Kapstokske stonden immers al te popelen om aan hun modeshow te beginnen.

Wij kregen achteraf nog een drankje aangeboden in de living van de serviceflats. Aan drankbonnetjes geraken was niet voor iedereen even makkelijk, maar het personeel was zeker in de weer om de dorstigen te laven.

Er rest ons enkel nog de bewoners veel succes en vreugde te wensen in hun nieuwe verblijf.

Koen Pelicaen

Eetfestijn 8 & 9 februari 2014

Wanneer de nieuwjaarsrecepties achter de rug zijn, weten we dat het eetfestijn er alweer staat aan te komen.

Dit is zoals steeds een belangrijke activiteit om onze kas een beetje te spijzen, zodat er de rest van het werkjaar muziekstukken kunnen aangekocht worden, herstellingen aan instrumenten betaald kunnen worden, activiteiten mee gesponsord kunnen worden, ... Muzikanten werden dan ook aan het werk gezet om kaarten te verkopen en mensen te overtuigen hun buikje te komen vullen met onze lekkere paling, steak en vol-au-vent.

En de mensen bleken effectief overtuigd te zijn. 2014 was voorlopig één van onze topjaren met dank aan de vele bezoekers/eters.

Maar een eetfestijn als het onze (met verse producten, ruime keuze, ...) kan alleen maar als we kunnen rekenen op onze vrijwillige helpers (muzikanten, bestuur, sympathisanten). Dus nog een veel dikkere merci voor alle medewerkers, die op deze 2 dagen weer alles gegeven hebben uit sympathie voor onze harmonie!

Dankzij deze inzet slagen we er elk jaar opnieuw in om een vlekkeloos, lekker, leuk, ... eetfestijn te organiseren.

Bedankt!

Ingrid Van Eycken





De Jeugdharmonie & haar verSCHRIKkelijk muziekkamp 7-9 maart 2014

Vrijdag 7 maart stonden al onze muzikanten te popelen om op muziekkamp te vertrekken. Alhoewel het aangekondigd werd als één van de verSCHRIKkelijkste muziekkampen ooit, had iedereen er zin in.

Na een rustige busreis van een 2-tal uurtjes arriveerden we aan het SPORTA domein in Maaseik. Een prachtig domein, helemaal afgelegen, met grote grasvelden, ruime zalen, uitgeruste keukens en veel slaapkamers met ieder eigen sanitair. Zo'n luxe hebben we nog niet al te vaak gehad.



Op vrijdagavond hebben we ons, na de traditionele spaghetti met bolognese of kaassaus, gewaagd aan een leuk, levend Strategospel. Daar waar we eerst dachten, dat het een eeuwigheid zou duren om elkaars vlag uit te schakelen, hebben we het spel 3x kunnen spelen (tot het echt wel te donker werd om nog zonder gevaren alle hindernissen uit de weg te gaan).

De doop was alweer een succes, zowel voor deelnemers als toeschouwers en de suikerbonen van dopeling Peter hebben gesmaakt. Zeger, An-Sofie en Peter behoren nu echt tot het clubje van de jeugdharmonieërs. En - zoals elk jaar - trokken we na het gezellig samenzijn tijdig naar ons bedje om uitgerust aan de volgende dag te beginnen.

Na een stevig ontbijt met spek & eieren, zijn we er duchtig ingevlogen met een repetitie. Er was nog wel wat werk aan de winkel voor muzikanten en de dirigent. Maar het stralende weer kon ons niet langer meer binnenhouden, gelukkig hadden onze ancients voor een leuk namiddagspel gezorgd. Er was een hevige strijd tussen de verschillende teams. Leuk om ze zo bezig te zien.

's Avonds stond er na een extra repetitie, nog de quiz en de fuif op het programma. Ik moet zeggen dat er daar heel wat verSCHRIKkelijke schepsels rondliepen. Jullie moeten Facebook of www.harmonieopwijk.be maar eens checken voor de foto's.

Zondagmorgen was het alweer repeteren geblazen tot alle stukken gekend waren... Er werd nog keihard geoefend. Van al dat blazen kregen we honger & dorst maar gelukkig waren er voldoende kiekens om ieders honger te stillen.

Stilaan werd het tijd om onze valiezen in te pakken en op te ruimen. De heenreis verliep vrij rustig (wat verloren nachtrust inhalen?), met spijt stonden we enkele uurtjes later weer op Spechtes. Het verSCHRIKkelijke muziekkweekend zat er alweer op... Maar niet getreurd, volgend jaar staat er alweer een nieuw muziekkamp op de agenda. We kijken er al naar uit.

Ingrid Van Eycken





Jeugdharmonienieuws

♪ Nu ons Aperitiefconcert achter de rug is, zitten we met de Jeugdharmonie in de laatste rechte lijn van ons werkjaar. Maar er staat nog wel 't een en 't ander op het programma. Op 21 juni staat er nog een concertje gepland. Waarschijnlijk stappen we een jaartje af van ons kermisconcert en herstellen we een oude traditie terug in ere. Meer nieuws volgt.

♪ Op 5 juli wordt het werkjaar officieel afgesloten met de traditionele fietstocht en barbeque.

♪ Ons optreden tijdens de Zomerhappening van Nijdrop vorig jaar werd blijkbaar gesmaakt. Ook dit jaar viel er immers een uitnodiging in de bus om op 15 augustus de Zomerhappening te openen. Uiteraard gaan we hier met veel plezier op in.

♪ 23 augustus is een belangrijke dag voor onze dirigent, hij treedt dan immers in het huwelijksbootje met zijn Inge. Met 2 muzikanten bij elkaar kan het niet anders of het wordt een muzikale trouw. Wij worden dus verwacht om samen met alle andere (jeugd)harmonieën en orkesten die zij beiden dirigeren enkele nummers te spelen.

♪ In september start ons nieuwe werkjaar opnieuw. Zoals steeds zijn wij op zoek naar nieuwe muzikantjes die onze Jeugdharmonie willen versterken. Ken je iemand die geïnteresseerd is, geef dan zeker zijn/haar naam door aan de werkgroep.

Harmonienieuws

♪ De periode van de kermissen is weer in aantocht. Noteer dus alvast in de agenda: Peizegem kermis op 16 mei; Nijverseel kermis op 6 juli & tenslotte Merchtem kermis op 24 augustus. Meer details over het programma en de uren van samenkomst volgen later, maar vergeet zeker niet te verwittigen indien je er niet bij kan zijn! Dat maakt het voor de dirigent en het bestuur eenvoudiger om het juiste programma op te stellen.

♪ Tussendoor organiseren wij uiteraard ook ons eigen muziekfeest tijdens Opwijk kermis op 29 juni. Dit jaar wordt het geheel in een ander (lees: VLAMO-)jasje gestoken. Maar daarover leest u meer in het artikel op pagina 9.

♪ Tijdens de kermisweek hebben wij natuurlijk ook onze vaste afspraken: het opluisteren van de misviering op 22 juni en dezelfde namiddag de Sint-Pauluspaardenprocessie. Dinsdag 24 juni is iedereen welkom voor de de rondgang tijdens de de jaarmarkt.

♪ Angezien er in 2014 geen verbodering met Ober-Mockstadt gepland is, staat er een andere uitstap op de kalender. Waarschijnlijk trekken wij van 10 tot 12 oktober richting het Eifel-gebergte in Duitsland, kwestie van toch wat in de Duitse sferen te blijven. Het uitstippelen van het programma ligt in de kundige handen van onze voorzitter, hem kennende wordt het waarschijnlijk weer een mooi uitgekiende mix van cultuur & entertainment.



Koninklijke Harmonie 'De Volherding'
en haar Jeugdharmonie

Casino Night

vrij. 9 mei 2014

GRATIS TOEGANG om 20.30u



INFO kaartenverkoop:
harmonienight@hotmail.be

Harmonie Night

o.l.v. Jan Couck

zat. 10 mei 2014

om 20.30u

Schuur Hof ten Hemelrijk
Kloosterstraat 7 - Opwijk



Top 5'en

HARMONIE 28

Pelicaen Roger 27

De Medts Alfons 25

Pelicaen Wim 25

Van den Maegdenbergh Stanny 25

Van Eycken Leon 25

JEUGDHARMONIE 49

Couck Veerle 47

Van Gerwen Lore 45,7

Vandeputte Regna 44

Vastenavondt Karlien 43,3

Vermeir Johan 41,7

Top 5'en

Sinds Cecilia 2013 hebben we met de harmonie al 28 repetities/activiteiten achter de rug. Roger heeft er daarvan slechts eentje gemist en staat dus terecht bovenaan in deze tussenstand. Maar ook een dikke proficiat voor de vier nummers 2: Fons, Wim, Stanny & Leon hun teller staat op 25, zij hebben dus slechts 3 keer forfait moeten geven en vervolledigen de top-5.

Het seizoen 2013-2014 levert vooralsnog geen verrassingen op in het Jeugdharmenie-klassement. Veerle staat voorlopig weer helemaal bovenaan, na de kleine misstap van vorig jaar. Maar deze keer wel met de hete adem van Lore in de nek. Met nog een kleine 2 maand voor de boeg is alles nog mogelijk. Ook Regna en Karlien staan maar een paar punten verwijderd van het hoogste schavotje. Johan kunnen we afchrijven voor de titel, hij heeft al laten weten dat zijn seizoen er op zit (om onverklaarbare redenen krijgt zijn rechtenstudie voorrang op de Jeugdharmenie). Maar wie weet welke outsiders er nog opduiken in de volgende top-5...

Koen Pelicaen

Ronde Van België-Biercafé 21 & 22 maart 2014

Op de vooravond van ons 'verschrikkelijk' aperitiefconcert zou naar jaarlijkse traditie ook het bier weer verschrikkelijk schuimen.

Deze keer moest de spaarkaart niet gevuld worden na het degusteren en/of verzwelgen van alle bestaande trappisten, maar werden de 10 provincies biergewijs verkend in een, aan het zompige brein der werkgroepers ontsproten, ronde van België, waarbij 10 min of meer onbekende bieren aan de dorstigen werden voorgesteld.

Onze ontdekkingen niet langer onbemind, de spaarkaarten werden immers vlot ingevuld, doch daags nadien nog steeds een beetje onbekend en daar zit die volle spaarkaart dan weer voor iets tussen.

Enfin, we kijken terug op een weer zeer geslaagd Biercafé, met dank aan alle enthousiaste en sympathieke café-bezoekers en ook bijzondere dank aan de bereidwillige helpende handen van een aantal jeugdmuzikanten en het zeer gesmaakte kaasassortiment (met zeewier) van een gulle sympathisant.

Sorry meer kan ik mij niet herinneren...

Zeger Evenepoel





Bierproefavond 15 februari 2014

We waren het er binnen de Jeugdharniewerkgroep redelijk snel over eens: geen trappistencafé meer dit jaar!

Niet omdat het te veel extra werk is of omdat we onze goesting van trappist hebben (verre van zelfs, een heerlijke Orval of Westmalle Tripel zullen we niet snel afslaan). Maar in elk café staan er meerdere trappisten op de kaart (bieren, geen monniken), en je kan in de buurt bij wijze van spreken elk weekend naar een trappistenavond van één of andere vereniging gaan.



Daar komt dan nog bij dat het elk jaar moeilijker wordt om ze allemaal te bemachtigen. Een tripje naar brouwerij Engelszell in Oostenrijk zagen we vorig jaar nog wel zitten, maar een weekendje heen en weer naar Spencer, USA om bier op te halen leek ons van het goede te veel.

De beslissing om geen trappistencafé meer te houden mocht dan wel snel genomen zijn, het daaruit voortvloeiende dilemma was moeilijker op te lossen: Wat gaan we dan wel doen?

Tijdens de kampverkenning werd op café (waar anders?) al duchtig gehersenstormd: een whisky-proeverij, cocktail-avond, wijndegustatie, bapas (bier-tapas) of onbekende bieren?

Uit deze laatste suggestie kwam uiteindelijk ons concept "Ronde van België Biercafé" tot stand: 10 onbekende bieren, eentje uit elke Belgische provincie + 1 prijsbier voor goede spaarders.

Onbekende bieren, allemaal goed en wel, maar we kunnen ons gewaardeerd publiek toch moeilijk een volkomen willekeurige reeks bieren voorschotelen. We hebben in België heel veel lekkere bieren, maar de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat er hier en daar toch wat afwaswater ook een minder exemplaar te bespeuren is. Wij waren dus genoodzaakt om een ruime selectie onbekende(re) bieren aan een empirische test te onderwerpen.

Op 15 februari werden de werkgroepers + 1 extra bierliefhebber verwacht ten huize Vandeputte-Van Eycken voor een blindproeverij van niet minder dan 31 verschillende bieren. We waren met zijn negenen -Franky, Ingrid, Koen, Gert, Timo, Tew, Fanne, Schacht & Nonkel Gust- om deze opgave tot een goed einde te brengen. Enkel der Schwarz-grauen gaf in extremis verstek.

Even ter info: het was wel degelijk een proeverij, we hebben dus geen 31 volle glazen leeggedronken. Met alcoholpercentages van 4,6° (Chimay Dorée) tot 10° (N'Ice Chouffe) en meer dan 50% boven de 7° was dit wat te hoog gegrepen.

Franky & Ingrid hadden alle bieren zorgvuldig met zilverpapier omwikkeld, zodat de blindproeverij meteen van start kon gaan. Onder het genot van enkele pizza's werd het eerste biertje uitgeschonken. Iedereen kreeg eveneens een scoreblad voorgeschoteld waar elk bier beoordeeld moest worden, van slecht tot niets bijzonders naar heerlijk.

Naar eer, geweten en smaakpapillen werd elk bier dus met een passende score beloond. Er was ook een kleine zij-competitie aan de gang: "Wie herkent er 1 van de geproefde bieren?". Tew was de enige die er een bier kon uithalen (niet zo verwonderlijk als je naast de helft van de bieren hetzelfde bier schrijft).

Toen het einde -eindelijk- in zicht was, alle 31 bieren geproefd en de meeste goedgekeurd, kwam Gust nog met enkele speciallekes op de proppen: "Ik heb ook nog een paar lekkere onbekende bieren mee, misschien moeten we die ook nog even proeven?". In het belang van het onderzoek werd hier dus ook gevolg aan gegeven.

En dan was het voor ons eindelijk tijd voor de onthulling: "Welke bieren hadden we nu eigenlijk allemaal geproefd?". Het werd voor iedereen een verrassende onthulling: er zaten bekende bieren tussen als Blonde Leffe, Hopus & Rochefort 8 (die overigens niet altijd een goede score behaalden), maar ook volkomen onbekende, zeer lekkere bieren als Ranksken, Ramée & Rebelle.

De proeverij was in elk geval een fijne voorbereiding op onze café-avonden, en was een leuke activiteit voor alle deelnemers.

Na afloop viel er wel een correlatie te ontdekken tussen aantal geproefde bieren en goed scorende bieren. Maar aan de reacties tijdens ons Ronde van België Biercafé te horen, hebben we iedereen toch een mooie bierselectie laten ontdekken. Missie geslaagd!

Wie weet organiseren we volgend jaar de 2e editie met nieuwe bieren... of wordt het opnieuw iets anders? To be continued.

Koen Pelicaen



Chef & Commis: operatie kruipvitesse

Eindelijk was het weer zo ver, een nieuw jeugdharmoniekamp, avonturen bij de vleet dus. De bestemmingen van de jeugdharmonie worden alsmaar gekker. Neem nu dit jaar: Limburg!

Commis kreeg reeds te kampen met een groot probleem: ten huize Chef heeft de brievenbus een probleem. Geen enkele van de veelvuldig persoonlijk geposte kampboekjes geraakte tot in het bureel van Chef. Duidelijk een brievenbus die last heeft van kampboekjesallergie. Dan maar zonder besliste Commis. Toen Commis verkondigde dat het kamp in Maaseik te Limburg plaats vond, werd Chef lijkbleek. Het angstzweet rolde over zijn voorhoofd. Wat gebeurde er? Chef vertelde aan Commis dat er te Nijverseel al ene woont die van ginder komt. Wat als de mensen die wij daar tegenkwamen het bestaan van de andere provincies ontdekten? En ze daarop ook naar hier wilden migreren? Commis begreep nu de ernst van de situatie, dat moesten we ten allen prijzen voorkomen. Quota's moeten gerespecteerd worden en wij hadden er al ene van ginder! Verder vreesden de vrienden hun stijl van spreken te moeten aanpassen naar kruipvitesse mochten er ooit meer naar hier emigreren. Maar net in deze kruipvitesse zat de oplossing: doen zoals zij, dan vielen de vrienden niet op en konden ze voorkomen dat de Limburgers het bestaan van onze provincie ontdekten.

Chef ging uiteindelijk akkoord, maar hij had één voorwaarde: zijn vriend Gin moest mee. Commis vond Gin maar ne rare: zo bleek en hij kreeg altijd koppijn van die gast. Oké dan, maar dan moest Tonic, de vriend van Gin ook mee volgens Commis. En zo geschiedde.

Een karrenvracht aan drank en voedsel werd aangekocht en ingeladen voor de lange overtocht. Eénmaal de grensovergang tussen Vlaams-Brabant en Limburg te hebben overschreden, voerde Commis reeds een deel van operatie kruipvitesse uit. Hij positioneerde hun wagen in een sliert van Oost-Europese vrachtwagens. "Niet overdrijven hé" riep Chef. Hij vond het te opvallend dat meerdere trucks de vrienden voorbijstaken. Commis was er echter van overtuigd dat deze truckers hen persoonlijk kenden en wuifde naar hen. Allen wuifden ze luid toeterend terug, ze gebruikten evenwel niet al hun vingers. Waarschijnlijk een Oost-Europees vredesgebaar.

Na een lange rit bereikten ze het Sportakamp. De koelkasten en diepvriezers werden gevuld en alle keukengerei in stelling gebracht. Hierna namen de vrienden de tijd voor een hapje in een plaatselijke snackbar. Het moet gezegd worden: de basis van slow-cooking ligt hier. Ze stonden nog maar net terug achter de fornuizen, en de eerste hongerige blikken prikkelden op hun rug. Dit jaar hadden Chef & Commis echter nog een grote verrassing voor de jeugdharmonieërs: Plongeur.

De man in kwestie gaf toe, nog nooit een voet, laat staan een teen, in een keuken te hebben gezet. Ja, u hoort het goed: nog nooit in een keuken, op kamp van de jeugdharmonie. Daar moest verandering in komen. Na het avondeten en een repetitie, kon Plongeur meteen tonen wat hij waard was als dopeling. Samen met Ann-Sofie en een voormalige deelnemer van "Mijn Restaurant" onderging hij alle verschrikkelijke proeven met bravoure. Een dikke proficiat van het kookteam. Daarna was de avond snel voorbij, Chef zijn vrienden Gin & Tonic waren immers van de partij. Hij geloofde rotsvast in zijn dieet samen met Gin & Tonic. Hij was immers al 3 dagen kwijt.

Een korte nacht maakte plaats voor een vroege ochtend. Eieren met of zonder spek als ontbijt. En na een half uurtje nog een ontbijt met spek alleen voor Fer Froid die te laat verscheen, een aandoening waar hij wel meer last van heeft. Een groentesoep en gebrad met 2 keuzes stoemp werden bereid als middagmaal. Na het eten mocht Plongeur zich eindelijk wassen en zo werden de laatste sporen van de doop uitgewist. Het 3-tal had een afspraak met een delegatie uit Opwijk in een Nederlands dorpje. Daar aangekomen bleek de vrees van Chef gegrond, iedereen sprak ook hier enkele versnellingen lager. Tijdens de lunch speelde ene Jean Poumons op de piano. Het werd een gezellig intermezzo, na afscheid genomen te hebben van de delegatie was het weer cooking time.

De jeugdharmonieërs hadden ze zich onder een stralende lentezon de hele namiddag vermaakt. De balletjes, waarvan het broodkruimgeslacht bewaard gebleven is, waren in een mum van tijd verorberd. Iedereen had weer kracht genoeg voor de volgende repetitie. Hierna was het tijd voor de quiz, gewonnen door het team van Commis. Een verschrikkelijk gekostumeerd bal volgde tot in de vroege uurtjes. Plongeur ging verkleed, dit om de kinderen niet te laten schrikken.





Chef & Commis waren verkleed als zichzelf, dat is pas bangelijk. Deze nacht was nog korter dan de vorige. En u raadt het al Fer Froid was weer te laat voor het ontbijt.

Het kookteam ging na het ontbijt aan de slag aan het middagmaal. Plongeur was maar al te blij dat hij 20 kiekens mocht inwrijven met gekruide olie, dit was duidelijk niet de eerste maal dat hij een kippetje inwreef. De luie wijvensoep was ook weer van de partij, een klassieker. Na een uurtje mochten de kippen uit de oven en werden ze samen met frietjes en kroppen sla met tomaten geserveerd. En neen, we gaan niet discussiëren over het aantal kroppen! Vijf, als je het dan toch wil weten.

De tijd van inpakken en kuisen was reeds aangebroken. Alles werd piekfijn achtergelaten en de vrienden konden bijna vertrekken naar Opwijk. Eerst keken ze eens goed in de aanhanger en onder de auto om te checken of er toch geen natives 'cape fears' gewijs de grens wouden oversteken. Negatief,... ze konden dus vertrekken. Na een uurtje bereikten ze Opwijk dat hetzelfde weer besteld had. De aanhanger werd geleidigd en naar huis gebracht. Het geslaagde kamp werd afgesloten onder een stralende lenteson met een glaasje limonade. Gin & Tonic kwamen niet mee terug, ze hadden helaas het weekend niet overleefd.

Graag een woordje van dank aan iedereen. Door jullie inzet was het een zeer geslaagd kamp,

***Chef, Commis & Plongeur,
Het kookteam.***

VerSCHRIKkelijk Aperitiefconcert! 23 maart 2014

VerSCHRIKkelijk: zo kan je het 33^e aperitiefconcert van de jeugdharmenie op 23 maart het best omschrijven.

Omdat onze dirigent de laatste jaren versteld stond van de goede prestaties en bijhorend succes van onze muzikanten wou hij het eens anders aanpakken. Met de gedachte, je kan toch niet beter blijven worden, wou hij er dit jaar eens een verschrikkelijk concert van maken. Hij deed er dan ook alles aan om in zijn opzet te slagen. De muziekstukken hadden stuk voor stuk een griezelige titel of er toch iets mee te maken. Op kamp moest iedereen zich verschrikkelijk verkleden, en noem maar op, aan ideeën geen gebrek!

Maar zelfs met deze verschrikkelijke muziek kwam de ware aard van onze dirigent toch naar boven. Al snel moest ook deze muziek tot in het kleinste detail goed gespeeld worden. Maar na het kamp zat Jan wel met een probleem. Het klonk weer geweldig goed dit jaar! In een laatste poging probeerde de werkgroep de zaal nog zo griezelig mogelijk te maken, en werden zelfs heksen ingehuurd om aan de inkom te staan. En ook de voorzitter zag er dit jaar wat griezelig uit tijdens zijn speech.

Maar ondanks al de pogingen om er een verschrikkelijk aperitiefconcert van te maken vond het publiek het verschrikkelijk GOED!!!

En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. De muzikanten gaven het beste van zichzelf. De zaal was wel een beetje griezelig (vooral voor de kleinste onder hen) maar vooral mooi aangekleed. De belichting en special effects fleurden het geheel mooi op. De verkleedpartij van de voorzitter en onze muzikanten maakten het net iets ludieker, ...

Resultaat, een heel lange staande ovatie en positieve commentaren waar iedereen versteld van stond.

Een dikke pluim dus voor iedereen die er, op elke manier, voor gezorgd heeft dat we dit tot stand konden brengen. Bedankt en tot op ons volgende optreden!

Timothy Coudyser





VIVA LAS VEGAS!

Haal je valiezen maar boven! Blokkeer in je agenda vrijdag 9 en zaterdag 10 mei. Strijk nog snel een paar hemden, pak voldoende ondergoed in en vergeet je tandenborstel niet. Het bestuur, de dirigent en de muzikanten van de Koninklijke Harmonie De Volherding nodigen jou en je familie uit voor een trip naar de hoofdstad van de amusementsindustrie: Las Vegas!

Wheel of fortune

Vrijdagavond (vanaf 20.30 uur, inkom gratis) verbouwt de Harmonie de Schuur van het Hof Ten Hemelrijk tot een casino met échte speeltafels: twee Roulette-tafels, 1 craps-spel (dobbelstenen), 1 Blackjack (21-en; het meest gespeelde casino-spel ter wereld) en 1 Wheel Of Fortune. Vijf professionele croupiers begeleiden de spelen en hanteren eenvoudige spelregels zodanig dat écht iedereen kan meedoen. Kinderen en jongeren niet, daar is de Kansspelencommissie duidelijk in. In onze bank kan je niet alleen terecht voor drankkaarten, maar ook voor dollars. Kopies natuurlijk. Met die 'waardepapieren' kan je dan aan de 5 tafels meespelen. Indien je méér geluk hebt in de liefde dan in het spel (laat het ons hopen), dan passeer je nog maar eens in onze bank. Om 24.00 uur gaan de speeltafels dicht en kan je je gewonnen dollars inruilen voor prijzen. Er wordt dus niet voor geld gespeeld.

Live muziek zorgt voor een stemmige atmosfeer. En closeup-goochelaar Stephan Siro laat je mond openvallen van verbazing. De man noemt zich liever 'illusionist' en gaat nooit van huis zonder een pak speelkaarten in zijn mouw of binnenzak. Hij zegt zelf op z'n website dat het zijn grote droom is om ooit in Las Vegas op te treden. Dàt komt dan goed uit! De goochelaar gaat van tafel naar tafel en doet zijn acts recht onder uw neus.

Misschien heb je gewoon meer zin in een glaasje champagne of een cocktail in onze loungebar? Alles kan: at the casino!

Vrolijke oorwurm

En zaterdagavond komen onze muzikanten in de spotlights te staan met het Viva Las Vegas-concert. 'Money money money' vanaf 20.30 uur (deuren: 20.00 uur - Schuur HTH). In het eerste deel vergasten de muzikanten je op gekende melodieën als 'Goldeneye', 'Show Boat' en de vrolijke oorwurm 'The Entertainer'. Na de pauze gaat het tempo de hoogte in met o.a. 'Pokerface' van Lady Gaga, 'Viva Las Vegas' van Elvis en 'Money money money' van Abba. In 'Copacabana' van Barry Manilow zorgen de slagwerkers voor samba-ritmes, krijgen de tompetten een hoofdrol en gaan Jan, Leon en Stanny wild aan het bouncen. De Harmonie krijgt ook versterking van 2 zangers: Dirk Dierickx en musical-actrice Annelies Spanoghe. Om van de danseressen nog te zwijgen...

Enfin, we verklappen al veel teveel. Wie graag tickets wil voor het Viva Las Vegas-concert op zaterdagavond, kan terecht bij één van de muzikanten of bestuursleden. Je kan ook reserveren door simpelweg een mail te sturen naar harmonienight@hotmail.be. Of je loopt langs in de cafetaria van het Hof Ten Hemelrijk, in het gemeenschapscentrum HTH of Boekhandel 't Pleintje. Voor het betalen van je ticket kan je gebruik maken van de gemeentelijke cultuurcheque. De casino-night op vrijdag is gratis.

Hey big spender, spent some little time... at the Harmonie Night!

Joeri Van Mulders



Archief K.H. De Volherding

Sinds december 2013 werden onze archiefstukken (verslagen - briefwisseling - persartikels - geschenken Ober-Mockstadt e.a.) in bewaring gegeven aan het Opwijk's Archief. Momenteel proberen Stanny, Jef en Rosa dit op een overzichtelijke manier te klasseren en alles te noteren, wat een werk van lange duur blijkt te zijn.

Toch doen we nog een warme oproep aan muzikanten en sympathisanten om alles i.v.m. onze Koninklijke Harmonie en haar Jeugdharmonie niet weg te werpen maar af te geven aan ons comité.

- Stanny Van den Maegdenbergh, Nijverseelstraat 109, Opwijk
- Jef Van Mulders, Molenveld 14, Opwijk
- Rosa Van Mulders, Hulst 8, Opwijk

Archiefstukken kunnen ook steeds binnengebracht worden tijdens de repetities van de harmonie op vrijdagavond op de duivenzolder van Spechtshof.

Rosa Van Mulders



Aperitiefconcert Jeugdharmonie 23 maart 2014

Die verschrikkelijke jeugd toch

Toen ik indertijd op 12-jarige leeftijd in het toenmalige missieseminarie van Walfergem mijn eerste noten blies op men ouden bugel bij de studentenfanfare, waaide er een frisse wind door de katholieke kerk en mochten nonnekes en paters voor het eerst in plaats van een lange rok een gewoon kostuum aandoen, en pater Vanhie zaliger was op de repetitie, voor de eerste keer in kostuum, vergeten na wc-bezoek zijn voorbroek toe te doen en stond in vol ornaat met zijn handen in de lucht naar ons te zwieren.

Dat was mijn eerste ervaring met verschrikkelijke muziek. Ik heb er 52 jaar moeten op wachten, maar vanmiddag was het mijn tweede ervaring met dit muziekgenre, en het moet mij van het hart dat ik nu veel meer genoten heb dan toen.

Ik denk dat ik spreek voor gans de zaal als we de dirigent en de muzikanten gemeend proficiat wensen voor deze realisatie. Met zo veel jeugdig enthousiasme is er zeker nog toekomst voor onze harmonie!

Proficiat en bedankt ook aan de oudere muzikanten die het orkest al even enthousiast ondersteunden en completeerden.

Bedankt ook aan de werkgroep Jeugd die deze puike organisatie bedacht en verzorgde, aan de crew van geluid en belichting, aan het cultureel centrum voor de medewerking, en ten slotte en niet in het minst, aan onze speakering van dienst, Mieke Ringoot.

Nogmaals proficiat aan iedereen, en nu gaan we er een pint op drinken. Misschien wel twee.

Paul Geurickx



VLAMO Kioskconcert in Opwijk 29 juni 2014

Dit jaar wordt het traditionele muziekfeest ter gelegenheid van Opwijk kermis (georganiseerd door de gemeente) vervangen door een Kioskconcert in samenwerking met VLAMO Vlaams-Brabant.

VLAMO was reeds langer op zoek naar een locatie in Noord-West Brabant om eens een kioskconcert te kunnen organiseren en na enkele afspraken (waarvan de basis gelegd werd tijdens onze jubileumviering) is het zover.

Op zondag 29 juni stelt de Harmonie van Opwijk een kiosk en haar slagwerk ter beschikking van maar liefst 8 muziekmaatschappijen die zullen instaan voor een muzikale zondagnamiddag.

De inschrijvingen waren een groot succes en al snel waren alle beschikbare plaatsen ingenomen door naburige maar ook iets verder afgelegen muziekmaatschappijen.

Vanaf 13u bieden we jullie op de Singel een hele zondagnamiddag lichte, verteerbare, leuke muziek.

We hopen op een mooie opkomst. Bij slecht weer, zal dit Kioskconcert doorgaan in de Schuur.

Tot dan?

Ingrid Van Eycken

Programma

- 13u00 Jeugdfanfare Willen is Kunnen Zemst-Laar
- 14u00 K.H. Sint-Cecilia Merchtem
- 15u00 K.F. De Herleving Brussegem
- 16u00 K.F. De Eendracht Borchtlombeek
- 17u00 Fanfare-orkest De Eendracht Westrode-Wolvertem
- 18u00 Music Time Peizegem
- 19u00 K.M. Concordia Merchem
- 20u00 K.H. De Volherding Opwijk