

'T VOLHERDERKEN

Nummer 24 ■ Januari 2015

Woord van de voorzitter

Na alle etentjes en recepties rond het nieuwe jaar is 't herderken inderdaad vol (spijsen en dranken).

Laat ons nu dus maar opnieuw het normale leven aanvatten; voor de harmonie betekent dat eerst het eetfestijn, waarvoor ik bij deze nog een speciale oproep doe om een handje te komen toesteken, vooral bij de opkuis na 16u30 op zondag. Nadien volgt voor de jeugd hun kamp, biercafé en aperitiefconcert, waarbij wij hun veel succes toewensen.

Begin mei is het dan aan de big band voor het filmmuziekconcert. Dit wordt weeral top als ik de werkgroep daarrond bezig hoor en zie.

Buiten al onze andere normale engagements hebben we dan in september (weekend 18 tot 20 september) de vierjaarlijkse bedevaart naar Ober-Mockstadt, welke we vanaf februari gaan voorbereiden.

Mag ik bij deze ook nog vragen aan de muzikanten om zo goed en frequent mogelijk de repetities bij te wonen; dat verhoogt alleen maar de kwaliteit van de uitvoeringen!

Allemaal nog een keitof 2015!

Paul Geurickx, voorzitter

SPEELTIJD
(animatie)filmconcert
van de
Opwijkse
Jeugdharmone
o.l.v. Jan De Maeseneer

**ZONDAG
8 MAART
OM 10U30
IN SPECHTES**

Jeugdharmone
Opwijk

**2e RONDE VAN BELGIE
BIERCAFE**

Jeugdharmone
Opwijk

**VRIJDAG 6 MAART 20u-01u
ZATERDAG 7 MAART 20u-24u
BAKHUIS SPECHTESHOF**



Kerstmarkt te Opwijk Zaterdag 6 en zondag 7 december 2014

Al even traditioneel als de viering van Sint-Cecilia eind november, is de Opwijkse kerstmarkt tijdens het 1^{ste} weekend van december en dus was onze Harmonie natuurlijk ook van de partij.

Op zaterdagnacht baatten we ons kerststalletje uit tot de vroege uurtjes (en werden menig *jeneverkes* uitgeschonken). Op zondag moest er ook nog gespeeld worden en vergastten we de Opwijkse middenstand & standhouders van de kerstmarkt op gezellige kerstliederen. Voor de gelegenheid had onze dirigent nog 3 nieuwe liedjes herwerkt, die we dan ook menigmaal ten gehore brachten. Opsommen waar we allemaal langs geweest zijn & goed onthaald werden, zou dit artikel te lang maken. Maar het was goed en de handelaars waren gul met hartverwarmende drankjes, chocolaatjes, Griekse specialiteiten, ... wat maakte dat we (opnieuw) vrij laat aan ons eigen stalletje passeerden voor die laatste paar kerstliederen en de dames van dienst ons nog een laatste keer trakteerden. De kerstmuziek wordt nu weer opgeborgen tot volgend jaar...

Bedankt aan alle helpende handen voor de bediening in ons kerststalletje, de aanwezige muzikanten, de deelnemende handelaars en de vele sympathisanten die een *jeneverken* of iets anders komen nuttigen zijn.

Ingrid Van Eycken

UITNODIGING

Mevrouw, mijnheer,

De Koninklijke harmonie "De Volherding" uit Opwijk nodigt u en uw familie graag uit op haar

39^e eetfestijn

U bent van harte welkom
op zaterdag 31 januari of zondag 1 februari 2015
in de lokalen van
De Duizendpootridders - Ringlaan 2, Opwijk.

www.harmonieopwijk.be

MENU

Bodega met champagnebar

Soep
Kaaskroketten
Paling (op zaterdag)
Biefstuk
Vol-au-vent
Dame Blanche

Zaterdag van 18u tot 21u
Zondag van 11u30 tot 15u

I'm gonna make you an offer you can't refuse (*The Godfather – Don Corleone*)

Ennio Morricone. Al Capone. Jack Sparrow. Lord Of The Rings. Kate Winslet. Steven Spielberg. Miss Money Penny. Indiana Jones. Obi Wan Kenobi. De set. The Godfather. David Lynch. Renee Zellweger. Are you talking to me? Huh? Are you talking to me? Mathias Schoenaerts. Titanic. Western. Oscar. Shaken, not stirred. Dirty dancing. Uma Thurman. Mission Impossible. May the force be with you. De rode loper. Leonardo Dicaprio. Sergio Leone. The Hobbit. Eric Van Looy. 20th Century Fox. Quentin Tarantino. The good, the bad and the ugly. And the nominees are. Johnny Depp. Avatar.

Op **vrijdag 8 mei** (20u30, deuren: 20u00) nodigt de Harmonie u uit op haar jaarlijkse Harmonie Night. Dit jaar zoeken we de comfortabele pluchen zetels van de cinema op voor Harmonie Night @ the movies. Ook de jeugdharmone speelt een rol tijdens deze muzikale avond. Samen met hun grote broer spelen onze jongste muzikanten enkele nummers uit hun aperitiefconcert.

Plaats van afspraak is Cinema De Schier Va Spechtes, Kloosterstraat 7.

Kaarten zijn nu al te bestellen via harmonienight@hotmail.be. Klaar? En... actie!

Joeri Van Mulders



Herderkingsconcert 100 jaar Groote Oorlog 8 november 2014

MOOIE EN SOMS EMOTIONELE AVOND

Begin november van vorig jaar werkte de Harmonie mee aan de herdenkingsavond '100 jaar De Groote Oorlog'; een organisatie van het gemeentebestuur. En we waren in goed gezelschap want ook de dorpsdichter en onze burgemeester kwamen aan het woord, historicus en auteur Pieter Serrien hield een bevlogen speech over het belang van de herdenking en het Mannenkoor De Bie zorgde voor mooie, meerstemmige intermezzo's. Fotografen Vincent De Pauw en Raf Boon stelden fotomateriaal tentoon.

Na de pauze was het aan ons. De Harmonie zorgde voor muziek gelinkt aan het begrip 'oorlog'. Zo speelden onze muzikanten het titelnummer uit de serie 'Band Of Brothers', 'Hymn to the fallen' (uit Saving Private Ryan) en ook 'In Flanders fields' van Roger Derongé. Dit aangrijpend werk is gebaseerd op het gelijknamig gedicht van Canadees legerarts John Mc Crae en vertolkt hoe een oorlog geen winnaars, maar enkel verliezers kent.

TERUG NAAR 1914

De nummers werden voorafgegaan door presentaties waarbij we terugkeerden naar het jaar 1914 in onze gemeente. Over de circa 400 jongens en mannen die jarenlang aan het front dienst deden voor het vaderland en waarvan er helaas een 30-tal hun dorp en familie nooit meer terugzagen. Een verhaal ook van onderdrukking, plundering, brandstichting, moord, armoede, honger, diefstal en vernedering door een vreemde bezetter. Maar desondanks ook een verhaal van ongekende samenhang, solidariteit en inzet voor de medeburgers.

Een mooie, soms emotionele avond waarbij het Mannenkoor en de Harmonie getraakteerd werden op een minutenlang applaus.

Joeri Van Mulders

Inspelen vernieuwde Stationsstraat Zaterdag 18 oktober 2014

Op de warmste 18 oktober ooit werd de vernieuwde Opwijkse stationsomgeving officieel ingehuldigd met een buurtfeest. De nieuwe stationsomgeving met ruime parkeermogelijkheden is een vervoersknooppunt geworden waar je vlot kan overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel.

Op uitnodiging van het gemeentebestuur kwam de Harmonie de feestelijkheden opluisteren. De uitnodiging viel echter een beetje aan de late kant in onze brievenbus, waardoor we onze muzikanten pas 1 week op voorhand konden optrommelen.

Een 13-tal muzikanten bleek nog een gaatje in de drukbezette agenda te vinden, maar dit was uiteraard geen ideale bezetting. Vooral in het zwaardere geschut ontbraken enkele partijen. Het duurde niet lang voor gezegd werd: "Was Alois hier nog maar, die had al die gaten wel opgevuld." Het zal niet de laatste keer zijn dat we hem als muzikant missen...

Na de obligate speeches van de burgemeester, de Vlaamse Minister van mobiliteit, een topman en -vrouw van respectievelijk de NMBS en De Lijn was het plechtige moment aangebroken om het lintje door te knippen.

"Stelt aalen na ne kië op!" riep onze dirigent luid. Hij leek zowaar enigszins zenuwachtig bij aanvang van ons optreden. Zou het bezoek van Vlaams NVA-minister van mobiliteit Ben Weyts daar voor iets tussen zitten? :-)

Over and out was de gepaste soundtrack om naar het lint te marcheren, met de stoet notabelen en buurtbewoners in ons kielzog. De nieuwe rotonde zorgde al meteen voor verwarring op de eerste rijen muzikanten: "Langs links, langs rechts of splitsen we ons?". Op miraculeuze wijze zijn we toch zonder kleerscheuren voorbij de rotonde geraakt.

Nog voor over and out, over en uit was, was het lint al geknipt. Tijd om ons in de andere richting op te stellen en terug naar de receptie te marcheren.

Het bleef bij deze 2 nummers, zodat we daarna onder een stralende nazomerzon nog een pint konden drinken op de nieuwe stationsomgeving.

Koen Pelicaen



Jeugdharmonienieuws

♫ Onze jeugdharmoniërs hun agenda staat al goed vol voor de komende maanden:

♫ Om te beginnen vertrekken wij op **kamp** naar Vorselaar van 20 tot 22 februari. Bij onze nieuwjaarsreceptie heeft elke muzikant een vers kampboekje gekregen, het aftellen kan dus beginnen. Vergeet jullie niet in te schrijven voor deze onvergetelijke driedaagse!

♫ Het kamp is natuurlijk de ideale voorbereiding voor het **aperitiefconcert** op 8 maart. Tijdens deze SPEELTIJD trakteren wij ons publiek op de aanstekelijkste, meeslependste en mooiste animatiefilm muziek van de laatste jaren. Komt dat zien... en horen!

♫ De 2 avonden voorafgaand aan ons concert (6 & 7 maart) nodigen we iedereen uit voor ons 2e Ronde Van België **Biercafé**. Net als vorig jaar kan u 10 onbekende (uiteraard andere dan vorig jaar, want die zijn ondertussen bekend) bieren proeven en ondertussen sparen om een 11e bier gratis en voor niets cadeau te krijgen.

♫ In ons vorig 'T Vol Herderken van begin oktober, konden we al 6 nieuwe muzikanten aankondigen, sinds half oktober staat de teller... terug op 6! An, de moeder van Sarah had niet genoeg tijd voor de Jeugdharmonie en is jammer genoeg gestopt, maar Ilse is ons komen versterken op dwarsfluit; welkom Ilse!

♫ Harmonienieuws

♫ Het weekend van 18 tot 20 september 2015 moet u zeker en vast vrijhouden in uw agenda. Na 4 jaar trekken we eindelijk nog eens naar onze Oosterburen in **Ober-Mockstadt** voor onze vierjaarlijkse bedevaart. Met de vorige verbroederings in het achterhoofd weet u dat we ons daar aan een stevig feestweekend mogen verwachten.

♫ Voor het huidige werkjaar 2014-2015 klokt de harmonie, tot nu toe, af op 130 leden, 61 ereleden en 13 leden van het beschermcomité. Geen onaardig getal, maar daar mogen er uiteraard altijd nog bijkomen! U kan de info over onze verschillende lidgelden en bijbehorende voordelen nalezen op www.harmonieopwijk.be/sponsors.html. Spread the word!

♫ Op één van de vorige bestuursvergaderingen kwam het idee van een groepsaankoop voor muzikanten ter sprake. Moesten er muzikanten geïnteresseerd zijn om muziek-gerelateerde items te kopen (pupitter voor thuis, staander voor instrument, accessoires, ...) geef een seintje op harmonieopwijk@hotmail.com. Indien er voldoende interesse is, kunnen we bekijken hoe we deze aankoop gezamenlijk vanuit de harmonie kunnen regelen.

Inspelen Zorgcampus De Oase Zaterdag 14 december 2014

Het lijkt wel of heel Opwijk onder handen genomen wordt. De laatste maanden/jaren hebben we al heel wat vernieuwde straten mogen inspelen (Klaarstraat, Steenweg op Merchtem, Doortstraat, de stationsomgeving, ...) en nog wisten ze van geen ophouden.

Zaterdag 14 december was er dan ook de plechtige opening van de omgevingswerken van Zorgcampus De Oase. Het verzorgingstehuis was reeds vroeger plechtig geopend bij de afwerking van de serviceflats De Vlindertuin, maar nu waren ook de omgevingswerken (parking, oprit, ...) afgewerkt en dat moest toch ook gevierd worden.

Binnen het verzorgingstehuis & op het centrale plein was een gezellige kerstmarkt opgezet en dankzij het mooie weer konden de activiteiten buiten doorgaan.

Na enkele speeches trok onze harmonie al spelend naar het lint aan de parking dat plechtig doorgeknipt werd door de vele notabelen van ons dorp en daarmee was de parking plechtig geopend. Na nog enkele kerstliederen zat onze taak er alweer op en konden de muzikale Kerstmannen voor de verdere ambiance zorgen.

Proficiat met het uitgevoerde werk, Opwijk mag trots zijn op de vernieuwde OCMW-site.

Ingrid Van Eycken



Top 5'en

HARMONIE	13
Couck Tom	13
Van Eycken Leon	13
De Medts Alfons	13
Eric/Roger/Mieke/Ingrid/Rosa	12
<hr/>	
JEUGDHARMONIE	56
Van Gerwen Lore	28
Couck Veerle	26,7
Vandeputte Regna	25,3
Vandergoten Door	24,7
Vastenavondt An-Sofie/Karliën	23,7

Het nieuwe werkjaar van onze harmonie is nog niet lang bezig. Dat blijkt uit de cijfers hiernaast. Maar liefst 3 muzikanten hebben sinds Cecilia geen enkele repetitie of activiteit gemist. Proficiat Tom, Leon & Fons!

1 trapje lager staan ze zelfs met 5 te trappelen om op het hoogste schavotje te klimmen. Eric, Roger, Mieke, Ingrid en Rosa hebben tot hier toe maar 1 repetitie gemist.

Hopelijk houden we deze mooie cijfers vol tot het einde van het jaar. En het zou leuk zijn moesten we ook eens enkele nieuwe namen zien opduiken ;-)

Bij de Jeugdharmone staat Lore bovenaan met geen enkele gemiste repetitie, maar wij zijn wel al dubbel zo lang bezig! 28 op 28 dus, proficiat Lore!

Veerle staat dus tot ieders verassing slechts op de 2e plaats, gevolgd door Regna.

Op plaatsen 4 en 5 treffen we nieuwe namen aan ten opzichte van vorige Top-5'en. Welkom Door en zusjes An-Sofie en Karlien. Nog enkele maanden volhouden en jullie vallen ook in de prijzen op het einde van het jaar ;)

Sint-Cecilia - Zaterdag 22 november 2014

Vroeger dan 22 november kunnen we Sint-Cecilia niet vieren, want de regel is: de Koninklijke Harmonie De Volherding viert haar patroonheilige op de 1^{ste} zaterdag na haar feestdag, tenzij die feestdag zelf op een zaterdag valt, in dat geval vieren we het de dag zelf... Zo gezegd, zo gedaan!

Aangezien er nog iemand wilde trouwen op die mooie novembervormiddag, diende de misviering een uurtje vroeger te starten. Maar geen nood, de pastoor & de muzikanten waren op tijd en de kerkgangers/supporters die er waren, hoorden dat het goed was. Mooi gespeeld, maar wat wil je als Harmonie & Jeugdharmone hun krachten bundelen.

Een uurtje vroeger spelen in de mis, betekent ook een uurtje meer tijd voor de rondgang in het Opwijkse centrum en die tijd hebben we dan ook genomen. Café De Garage (of beter gekend als bij Vosse Finne of bij Wisken), Taxus, het Bierhuis en het vernieuwde Brouwershuis lagen op onze route, dus gelukkig geen gebrek aan drank bij onze klank. Ik vermoed dat we een recordaantal aan airekens gespeeld hebben.

Na de rondtocht was het dan tijd om onze voeten onder tafel te schuiven voor een lekkere maaltijd verzorgd door één van onze hoofdsponsors Theaterhuuse. De maaltijd werd tussendoor naar goede gewoonte opgevrolijk met enkele speeches & leuke deuntjes.

Om de avond af te sluiten konden we rekenen op de mannen van Blind Date. Ambiance verzekerd dus. De dansvloer is nooit leeg geweest & aan het "Zugaben" te horen, mocht het bal gerust nog enkele uurtjes langer doorgaan. Gelukkig hadden we Jelle nog om bij de bisnummers achter het drumstel te kruipen...

Het echte afsluiten gebeurde voor de 'Die Hards' nog naar goede gewoonte bij Eliane, in het Spechtes waardoor het alweer bijna licht werd toen het tijd werd om naar huis te gaan ;)

Ingrid Van Eycken





Harmonieweekend Eifel 10-12 oktober 2014

Ik denk dat de meesten onder ons op vrijdag 10 oktober iets vroeger gestopt zijn met werken. Om 17u stipt vertrok onze bus immers naar hotel Panorama in Stadtkyll (Duitsland) voor ons tweejaarlijks harmonieweekend. Dit voormalig hotel, net over de Duitse grens in het Eifelgebergte, is omgebouwd tot een vakantiehuis voor grotere groepen. Het is voor ons de ideale uitvalsbasis voor enkele mooie uitstappen in de streek.

Nadat iedereen een kamer heeft gevonden, worden we verwend door de chefkoks, die al enkele uren ter plaatse zijn: er staat een voortreffelijke paste alle vongole op het menu.

Oorspronkelijk was er nog een repetitie gepland, maar na de vermoeiende busrit wordt beslist om deze een dagje uit te stellen. De repetitie werd dan maar vervangen door een zangstonde.

Enkelen onder ons verkiezen echter om de ontspanningsfaciliteiten van het voormalige hotel te checken: eerst de spellenruimte met pingpong, kicker en sjoelbak, daarna even sudderen in de sauna om tenslotte af te koelen met een duik in het openluchtzwembad.

Uiteindelijk belandt iedereen onder de wol, de één wat vroeger dan de ander.

Na een kampioenenontbijt (spek met eieren) staat iedereen klaar voor de trip naar Bitburg. We trekken eerst in groep naar een overdekt boerenmarktje waar er een natje en een droogje geproefd kan worden.

Wij verkiezen echter om een wandelingetje door de stad te maken en belanden al snel in een gezellig café: "Bitte ein Bit"! Kwestie van niet onvoorbereid naar de volgende halte te trekken.

Om 12u krijgen we immers een Nederlandstalige rondleiding in de beroemde Bitburg brouwerij. We krijgen een kundige uitleg bij het volledige brouwproces en krijgen de kans om van het duizenden jaren oude water, waarmee het bier gemaakt wordt, te proeven.

Achteraf krijgen we gelukkig geen water voorgeschoteld; er is uiteraard Bitburg-bier; maar er worden ook verschillende soorten frisdrank gebrouwen, niet allemaal even geslaagd...

Het restaurant waar we oorspronkelijk zouden eten, had -door een misverstand- geen plaats meer voor ons. Achteraf bleek dat de dubbele boeking 1 of andere harmonie uit Opwijk bleek te zijn...

Maar het alternatief restaurant, net naast de brouwerij, kon ons ook een smakelijke sauerkraut mit wurst voorschotelen.

Om 15u gaan we met de bus op zoek naar het mooie Manderscheid met zijn middeleeuwse burchtrüines. U vraagt zich af: "2 Middeleeuwse burchten, dat valt toch op, daar moet je toch niet naar zoeken?" Als je de verkeerde Manderscheid op de gps instelt wel... Maar eind goed, al goed, we komen nog tijdig in het juiste Manderscheid aan. De meesten houden het bij een bezoekje aan 1 van de rüines en rusten dan uit in het aanpalende café, wij besluiten ook de 2e rüine aan een nadere inspectie te onderwerpen. Een mooi uitzicht op de andere rüine is onze beloning.



Op de terugweg naar het hotel is nog een halte voorzien in Wallenborn met zijn natuurfenomeen "Der Brubel", een natuurlijke koudwatergeiser die elke 35 minuten actief is. Samen met een groep Nederlandse scholieren staan we vol spanning te wachten tot der Brubel begint te broebelen. Nadat Geert de wc doorgesjast had, kwam er eindelijk schot in de zaak. Het was precies maar een kleine boodschap, want Der Brubel schoot maar een metertje omhoog. De tentoongestelde foto's waren net iets spectaculairder.

Ondertussen was er nog iemand in spanning aan het wachten: Rob was -naar goede gewoonte- zijn jas vergeten tijdens onze vorige stop. Na verschillende telefoontjes kon de jas met inhoud gelokaliseerd worden en werd Iwein op missie gestuurd.



's Avonds stond er een uitgebreid diner voor onze neus: tomatensoep met balletjes, konijn en om af te sluiten een dame blanche.



Belofte maakt schuld, na het eten stond er nog een repetitie op het programma. Het enthousiasme stond niet bepaald op de gezichten te lezen, maar na een tiental minuten zaten we allemaal klaar. Alhoewel, allemaal? Jan De Gols was nog even aan het powernappen. Na een korte, niet al te beste, repetitie, was er nog een gezellig samenzijn tussen pot en pint (of gebroeibeld water). 's Zondags waren er ontbijtkoeken en pistolets voorzien. Bij het einde van het ontbijt, kwam Jan DG opnieuw tot leven na een powernap van een uur of 10.

Ondertussen was er al een tijdje een discussie aan de gang of we nu wel of niet zouden spelen in de kerk van Stadtkyll. Niet dat er geen goesting was, maar we hadden de pastoor nog altijd niet kunnen bereiken. Toen er uiteindelijk bevestiging was dat de misviering doorging -weliswaar een half uurtje later dan voorzien- besloten we dan maar naar de kerk af te zakken, hoewel de pastoor nog steeds niet op de hoogte was :-) Verrassing!

De pastoor bleek gelukkig blij te zijn met onze komst, de kosteres iets minder. Maar het moet zijn dat onze muziek een gevoelige snaar geraakt heeft, want de pastoor kwam ons achteraf uitvoerig bedanken.

Hoewel het al half oktober was, was de zon van de partij tijdens het weekend. Na de kerk, deden we dus nog een terrasje in de plaatselijke "7 zonden", vooraleer we ons naar het middeleeuwse Bad Münstereifel begaven. Dit charmante, omwalde stadje was de ideale afsluitende activiteit van een plezant weekend. Kuierende straatjes, smakelijke restaurants, dorstige cafés en een ijsbar

met mooi uitzicht ;)

Helaas komt aan alle mooie liedjes een einde en moeten we terug de bus op richting Opwijk.

Conclusie: een zeer geslaagd weekend met mooi weer, leuke uitstappen en een plezante compagnie. Ik kijk al uit naar 't volgende weekend ;)

Koen Pelicaen





Openingsactiviteit Jeugdharmone - Zaterdag 25 oktober 2014

We zijn zeer blij om ook dit jaar enkele nieuwe (oude) muzikanten te mogen toevoegen aan onze ledenlijst. Maar om onze muziek te laten klinken als een echte harmonie, is het belangrijk dat onze muzikanten ook met elkaar in harmonie staan! Om elkaar wat beter te leren kennen, doen we sinds enkele jaren een openingsactiviteit. Ook dit jaar (ja, het begint traditie te worden) deden we dit in de Meirdam met een potje bowling. Never change a winning team! ;-)

Er werd heel wat omver gesmeten, af en toe zelfs een paar kegels!

Maar van al die fysieke arbeid krijgt een mens honger. Daar had de werkgroep uiteraard ook voor gezorgd. Er werden enkele tafels gereserveerd bij Singel 9 om met een lekkere pizza of pasta weer op krachten te komen.

Een nieuwe muzikant had de afstand van de meirdam tot Singel 9 blijkbaar toch een beetje verkeerd ingeschat. Halverwege was er namelijk (hoogdringend) nood aan een sanitaire stop. Er werd snel gereageerd door de bestuurder van de wagen, die bij het eerste café op de weg halt hield en al snel was ook dit probleem van de baan.

Uiteindelijk zijn ook zij er geraakt en kon deze leuke dag smakelijk afgesloten worden.

Timothy Coudyser

Wafeslag - Zaterdag 10 januari 2015

Voor nogal wat mede-parochianen blijft dit een ontegenlijk uur, maar gesloten deuren en nog niet opgehaalde rolluiken zouden ons op zaterdagmorgen niet afschrikken, noch tegenhouden. Met de wind op kop werden de Opwijkse straten doorploegd door een meute enthousiaste jeugdmuzikanten, wafels werden doortastend, desnoods met zachte dwang aan de man/vrouw gebracht.

Met open armen werden wij na ons noeste arbeid ontvangen door beide roza's, met een brede glimlach sloegen zij aan het tellen en rekenen.

Resultaat: we geraken heen én terug naar ons kamphuis en in Vorselaar zal er extra zout op de pataten gestrooid kunnen worden!

Nog een speciale dank voor de 'superbe soupe de légumes avec carcass de barbarie' van ons meter en de wederom voortreffelijke organisatie en logistieke ondersteuning van onze werk-merrie.

Zeger Evenepoel



Nieuwjaarsreceptie Jeugdharmone Zondag 11 januari 2015

De dag na onze wafeslag vonden we al een goede bestemming voor onze overvloedige cash-flow. Maar met mate! 'Renaissance', het nieuwe orde-woord van de werkgroepvergaderingen zou verder uitgedragen worden.

Terug naar de essentie. Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zou er eentje worden van goede gesprekken, fijne wijnen en exquisite hapjes, kwaliteit boven kwantiteit. Uiteraard voorafgegaan door hoogstaande muziek, uitgevoerd door de oud en nieuw gedienden van onze jeugdharmone, onder leiding van onze immer gedreven dirigent.

Gesmaakte tafelbekleding en geen woord teveel (of te weinig) van de spreker van dienst. Mooi op tijd afgerond, iedereen vond de weg terug naar huis. Tevreden blikken we terug, er beloven nog boeiende activiteiten aan te komen.

Zeger Evenepoel





Herdenkingsconcert De Grote Oorlog in Oudergem - Zaterdag 29 november 2014

Eind november nodigde het Gemeenschapscentrum Den Dam in Oudergem de Harmonie en het Mannenkoor De Bie uit om ook daar het herdenkingsconcert "100 jaar De Grote Oorlog" over te doen. Plaats van afspraak: de stemmige Sint-Annakerk, waar we enkele jaren geleden ook al een kerstconcert speelden.

De rode draad doorheen het concert was de herdenking van de 48 gesneuvelde Oudergemnaren. Oudergem is één van de weinige gemeenten in België - zoniet de enige - die zijn oorlogsslachtoffers herdacht door hun naam aan een straat te geven.

De gemeente telt 47 straten die elk vernoemd zijn naar 1 van de 48 gesneuvelden (2 van de gesneuvelden waren broers, de gebroeders Goemaere, vandaar de Gebroeders Goemarelaan).

Opmerkelijk: de gemeente rustte elk van deze 47 straten uit met een QR-code die toelaat om op je smartphone meer info over de gesneuvelde terug te vinden (zijn leeftijd, beroep, plaats van overlijden, datum van overlijden enz...).

Lovende reacties

De opkomst was zowel bij de muzikanten als bij het publiek aan de (te) lage kant. Maar de reacties na het concert waren lovend. Goeie muziekkeuze, sfeervol, emotioneel soms, goed gespeeld. De directie van het GC vroeg trouwens ook de teksten op die specifiek voor dit concert werden geschreven.

Een geslaagde avond op verplaatsing.

Joeri Van Mulders



Nieuwjaarsreceptie Harmonie - Vrijdag 9 januari 2015

Naar goede gewoonte werden we aan het begin van het nieuwe jaar uitgenodigd door onze voorzitter op de nieuwjaarsreceptie 2015. Nieuw was de locatie: het zaaltje van de Waag.

Op vrijdag 9 januari kwamen we daar rond 20u samen voor een lekker hapje en drankje (of meerdere ☺). In zijn speech bracht de voorzitter een kort overzicht van de leuke & droevige momenten van het voorbije jaar maar hij keek vooral vooruit naar wat 2015 zou brengen voor onze vereniging.

En het belooft alvast weer een druk jaar te worden: onze Jeugdharmonie hield haar Wafelslag, gaat op muziekkamp, voorziet een 2-daags biercafé, houdt op 8 maart haar beruchte Aperitiefconcert en neemt opnieuw deel aan het provinciaal orkestentornooi. Voor de harmonie staan er ook veel activiteiten op de kalender: eetfestijn op 30/1 en 1/2, Harmonie Night @ the movies tijdens het 2e weekeinde van mei, de verbroedering met Ober-Mockstadt in september en in november een nieuwe bestuursverkiezing met Sint-Cecilia.

In principe loopt dan het mandaat van onze ad interim-voorzitter af tenzij hij zich nogmaals kandidaat stelt. Zelf liet hij alvast horen dat hij stilletjes hoopt op een groot aantal enthousiastelingen, die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie om zo het voortbestaan van onze vereniging veilig te stellen

Kortom, het werd een zeer gezellige avond met leuke liedjes, voldoende drank & eten en mooie plannen voor 2015.

Beste wensen voor 2015!!

Ingrid Van Eycken