

'T VOLHERDERKEN

Nummer **25** Mei 2015

Woord van de voorzitter

Harmonisten, Volherders,

De zenuwen beginnen stillekesaan op te spelen, nog slechts enkele dagen scheiden ons van de volgende muzikale uitdaging!

De werkgroep heeft bergen werk verzet de laatste tijd: bedankt op voorhand Pauwel, Joeri en Peter.

Den dirigent beleeft slapeloze nachten en deze keer niet van te blijven hangen. De inschrijvingen voor het VIP-gebeuren zijn vlot binnengekomen en de koks krijgen grijze haren van het samenstellen van de menu. De organisatie en alle andere stille (of soms luide) medewerkers staan klaar om te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat alles in orde komt tegen 8 mei!

Een paar maand geleden kenden we een zeer succesvol eetfestijn dankzij uw aller medewerking, de kas krabbelt recht van de aderlating van 175 jaar Volherding.

Kermissen en muziekfeesten komen in zicht en last but not least, op 18, 19 en 20 september gaan we wieder verbruderen met onze Ober-Mockstadtse vrienden, begint maar al wat woordekes Duits te oefenen. Een brief met meer uitleg volgt na 't concert.

De Jeugdharmone met zijn dynamische werkgroep en dirigent stonden intussen ook niet stil, zij gaven een zeer gesmaakt aperitiefconcert en hebben ook nog een heel programma voor de boeg, ook zij volherden.

Degenen die beweren dat onze vereniging niet veel presteert, slaan de bal goed mis. Ik ben fier (en blij) jullie voorzitter te mogen zijn (tot en met de volgende Cecilia).

Bedankt allemaal en tot zeer binnenkort.

Paul Geurickx, voorzitter





Koninklijke Harmonie 'De Volherding'
en haar Jeugdharmonie

Harmonie Night @ the Movies

o.l.v. dirigent Jan Couck



vrijdag 8 mei 2015

om 20.30u

Schuur Hof ten Hemelrijk

Diestestraat 7 - Opwijk

Bestel je kaarten op
harmonienight@hotmail.be

naar het Gewerkschapencentrum Hof ten Hemelrijk
Diestestraat 7 - Opwijk - 3140
VVK: € 10 - Inkom: € 12
(gratis jeugdkaartje - Cultuurkaart)

MEET GARD
EEN GROTE
PASTA'S
BOEK
NUMMER



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

DE WERKSTOFFEN
VAN DE FETTERE



Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89

Winkelwinkels
Tel. 033 28 89 89



KONINKLIJKE HARMONIE DE VOLHERDING ROLT DE RODE LOPER UIT

Op vrijdag 8 mei organiseert de Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk in GC Hof Ten Hemelrijk haar jaarlijkse Harmonie Night. Dit jaar rollen de dirigent en muzikanten letterlijk de rode loper uit; centraal thema is filmmuziek. De Harmonie Night @ the movies start om 20u30.

Na de dansvloer (2013) en het casino (2014) is dit jaar de filmstudio de inspiratiebron voor de jaarlijkse Harmonie Night van de Koninklijke Harmonie De Volherding uit Opwijk.

Het bestuur, de dirigent en de muzikanten rollen op vrijdag 8 mei in het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk de rode loper uit tijdens de Harmonie Night @ The Movies. De Schuur is opnieuw het decor voor deze concertavond.

De Harmonie speelt de titeltracks van kaskrakers als Mission Impossible, Star Trek en West Side Story, beroert u met bloedmooie melodieën uit The Last Of The Mohicans en Dances With Wolves en presenteert medleys van grootmeesters als John Williams en Ennio Morricone.

De regie is in handen van dirigent Jan Couck.

Muzikanten vervangen acteurs

De promotiecampagne werd begin maart op gang geschoten door het verspreiden van teasers via Facebook en het gemeentelijke infoblad: filmaffiches waarbij de acteurs vervangen werden door muzikanten.





Chef en Commis en de buitenaardse kabouter Kamp Jeugdharmonie 20-22 februari 2015

Beste vriendjes, jullie hebben er lang op gewacht, maar eindelijk is het zover: een nieuw echt gebeurd verhaal van Chef en Commis!

Er was eens een Chef met een brievenbus zo groot als een huis. Binnenin zag de brievenbus er zelfs uit als een woonhuis, straf! Toen Commis persoonlijk het felbegeerde kampboekje postte in deze reuzenbrievenbus, is het hier, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, verdwenen. Wat kon hiervan toch de oorzaak zijn?

Commis woog de verschillende logische mogelijkheden af: een suïcidaal kampboekje dat zichzelf opgeblazen had? Een hangbuikzwijn genaamd Medaer las het in zijn kot en vergat het terug te leggen? Een kabouter van een andere planeet wou het ontcijferen? Chefs zonen gebruikten het als kleurboek?.... Eén ding was zeker: het was niet zoekgeraakt in de huizengrote brievenbus. Er zat maar één ding op: Chef persoonlijk een kampboekje overhandigen.

Alvorens op reis te vertrekken, gingen de vrienden inkopen doen bij de Jef. Karren met voedsel werden voortgesleurd door de winkel. Opeens leek het wel of ze bevonden zich in een Opwijkse kroeg: Eddy Immobilia & Jan Couck liepen daar ook rond om hun karren te vullen. Chef en Commis waren ervan overtuigd dat ze dit niet uit vrije wil deden maar onder dwang van de Godin van de Jacht en een PC. "Je ziet onmiddellijk dat jullie schuldig zijn" oordeelde Chef, en geloof mij, Chef weet iets af van oordelen zenne.

Diezelfde avond werd een rode brij met vlees in, ook soms spaghetti-saus genoemd, klaargemaakt. Op datzelfde ogenblik werd Commis' aanhanger gevuld met instrumenten en andere muzikale attributen. Op het einde van deze activiteit deed zich een raar fenomeen voor: Was het een regenboog? Een fata morgana? Neen beste vrienden, het was plongeur die David Copperfieldsgewijs zijn intrede deed. Als enige zware taak restte hem nog het betalen van enkele dorstlessers, en ook daarvan zuchtte hij.

De dag erna vertrokken Chef en Commis richting de Kempen, het dorp Vorselaar lonkte. Zoals vorig jaar leek het wel of alle vrachtwagenchauffeurs uit het Oostblok dezelfde kant uitgingen. Vaak werden ze ingehaald door één van hen terwijl hij luid toeterde en wuivende bewegingen maakte met een hand met uitgestoken middenvinger. Vriendelijk als ze zijn, wuifden Chef en Commis op de Oost-Europese manier van groeten terug. De vrachtwagenchauffeurs konden dit appreciëren en toeterden allen luid terug!

Aangekomen hadden de vrienden een klein hongertje en als pelgrims werden ze onthaald in een pastorie te Lichtaart. Enkele uren later vervolgden ze hun weg. Net aangekomen, draaide de bus de parking op. De kamerindeling werd bekend gemaakt, de repetitieruimte ingericht en de eerste pannen gingen het vuur op. Nadat iedereen goed geïnstalleerd was, konden de muzikanten hun benen onder tafel schuiven. Ze konden kiezen tussen spaghetti met rode of witte brij. De juiste inhoud blijft geheim. Na het eten volgde het afruimen, logisch. Onze vrienden dachten dat ze weer ten volle konden gebruik maken van de diensten van plongeur. Als een volleerde acrobaat ontweek hij echter bijna alle opdrachten en dit zonder te bewegen. Moesten ze nu echt zelf afwassen? Hun gebeden werden verhoord en als een zonnestraal die zich een weg baant tussen donkere wolken verscheen Lars. Ook wel gekend als de man zonder tweede naam. Wie zeg je? Awel Lars. Wie is dadde? Awel ja, Lars is de kepper van Veerle A. Aah, zegt dat dan!

Weg met de plongeur! Leve de nieuwe plongeur. Zonder instructies waste deze man alles af met warm water waaraan een oppervlaktespanningsverminderingprodukt (sommige mensen zeggen Dreft) toegevoegd werd. Enkele jeugdharmonieërs haalden wat doopartikelen op in de keuken en het inwijdingsritueel kon beginnen. De dopelingen hebben het allemaal overleefd.

Ondertussen keuvelden onze vrienden nog wat in de keuken samen met hun nieuwe plongeur. Was de buitenaardse kabouter hier aanwezig? De ochtend kondigde zich snel aan en dus moest deze vraag wachten.

Voordat iedereen de prut uit zijn ogen gewreven had, stond het trio spek schietend en eieren klutsend klaar. Rara, wat





kregen ze als ontbijt?

Vervolgens werd een pompoensoep en wortel- en spinazie stoep met varkensgebraad bereid als middagmaal. Meter Roza en Ilse rolden robotmatig balletjes voor het avondeten en voor de tomatensoep op zondag.

In spanning wachtend om als eersten de grote delegatie uit Opwijk te kunnen begroeten, zochten ze even naar de buitenaardse kabouter. Wat was hun verbazing groot toen de Opwijkse delegatie aankwam. Enkel president Paul Geeurickx en dirigent Jan Couck waren er. De godin van de jacht kon niet mee komen en Eddy was verloren gelopen bij Jef in Asse en nog steeds niet thuis! De grijzen (vroeger de zwetten) zijn moeder had visjes gebakken, dus die moest daar naartoe! De vogel

was nu echt gaan vliegen! Alvorens samen een bakje friet te gaan eten, was er nog een belangrijk moment. Chef werd naar de eetzaal gevraagd. Hier werd hij tot zijn grote verbazing gehuldigd omdat hij reeds 10 jaar mee gaat. Overladen met cadeau's was hij duidelijk ontroerd. Nogmaals: bedankt Chef!

In de frituur de Watermolen te Lichtaart nuttigden de vrienden samen een bakje friet en een kroket. Commis dacht hier een glimp opgevangen te hebben van de buitenaardse kabouter maar het bleek iemand van hun gezelschap te zijn. De delegatie uit Opwijk zette de terugtocht in en onze vrienden reden terug naar Vorselaar waar ze honderden balletjes in de pan gooiden en opdienden met appelmoes en warme krieken. Alles op, amai die jeugdharniërs kunnen vreten.

Na een gezellige quiz, was het tijd voor den TD. Verkleed diende iedereen zich aan: een circusdirecteur, super mario, BA, sponge bobin, eep, minions, chef ratatouille, astronaut, feeën en prinsessen, enz. Er waren er ook die altijd al zo goed verkleed zijn dat ze nu gewoon zichzelf konden blijven: Door, Edward & Hendrik. Het feest ging tot de vroege uurtjes door! Enkele mensen dienden gereanimeerd te worden tijdens het ontbijt. Geen paniek, we hebben ze allemaal kunnen redden. Hierna konden ze de laatste repetitie aanvatten. Ondertussen werd alles in gereedheid gebracht om chefs luie wijvensoep te kunnen maken. Alles moest minutieus afgewogen worden, geen gemakkelijke opdracht.

Het middagmaal bestaande uit luie wijvensoep, gevolgd door vol-au-vent met aardappelnootjes verdween als sneeuw voor de zon op hun borden. Afwassen, inladen en weg. Alles ging zeer vlot en de nieuwe plongeur draaide op volle toeren. Op de frigo in de keuken vonden ze het kampboekje van chef bij het opruimen. De tocht naar Opwijk verliep vlekkeloos. De buitenaardse kabouter werd niet gevonden. Had hij zich verstopt in een huidplooi of lichaamsholte? Kon hij zichzelf onzichtbaar maken? Kon hij zich vermommen als één van ons? We zullen het nooit weten.

Commis (FV)

Mijn eerste muziekkamp bij de Jeugdharnie

We vertrekken met een volle bus richting Vorselaar.

De repetities waren niet nieuw voor mij, maar de doop, die plaatsvond op de avond van de eerste dag in de ontspanningsruimte, wel. Het noemt wel een ontspanningsruimte, maar ik was toen allebehalve ontspannen! Ik had wel al wilde verhalen gehoord, maar gelukkig viel alles nog wel mee.

Chocotoffs zoeken in bloem, bananen aflikken, tomatensap opdrinken aan de hand van tampons en vieze smurrie opeten is best nog wel leuk en grappig.

Het eten van Franky en lwein was gelukkig wel wat smakelijker.

Ook supertof was de quiz (die onze groep gewonnen heeft) gevolgd door een fuif. Ik danste er op los!

Het was echt een onvergetelijk weekend, dus ik kijk al uit naar het volgende!



Bent De Bie



Jeugdharmonienieuws

♪ Eind februari vernamen we het overlijden van de stichter van onze Jeugdharmonie: Pierrot De Block. We zijn er zeker van dat hij van hierboven over onze Jeugdharmonie blijft waken.

♪ De aanwezigen van ons Aperitiefconcert kregen in primeur ons nieuwe Jeugdharmonie-logo en het nieuwe uniform te zien. Na een tiental jaar was ons vorig logo (een msn mannetje) aan modernisering toe. Met ons 35-jarig jubileum in november dit jaar leek het ons een goed idee voor deze verjongingskuur.

♪ Op 19 april nam onze Jeugdharmonie deel aan de Kinder- en Jeugddag van Opwijk. De Opwijkse jeugd kon zich uitleven op een hoop springkastelen en randactiviteiten zoals Kubb, haar-verven, go-cart-races, ... Een voltreffer op deze zonnige aprildag.

♪ Op 30 mei mogen onze jeugdmuzikanten de benen insmeren. Naar goede traditie springen we weer op de fiets om een geslaagd werkjaar af te sluiten.

♪ Ons werkjaar ziet er dit jaar een beetje anders dan anders uit. Omwille van ons concert op de Zomerhappening van Nijdrop op 15 augustus en onze deelname aan het provinciaal concours op 18 oktober, nemen wij vakantie van begin juni tot begin augustus. Vanaf 2 augustus nemen we dus een vliegende start voor werkjaar 2015-2016.

Harmonienieuws

♪ Het is al even geleden, maar toch willen we alle helpers van ons eetfestijn nogmaals bedanken. Dankzij jullie uitstekende werk hebben we dit jaar onze hoogste winst van de recente jaren mogen opstrijken! U mag de datum voor volgend jaar trouwens al noteren: op 30 en 31 januari 2016 vliegen we er weer in en proberen we dat record nog wat scherper te stellen.

♪ Begin april namen we afscheid van onze ere-secretaris Marcel De Kinder.

♪ Op 18 en 19 april heeft het Kom Opwijk Tegen Kanker-team, mede dankzij de vele helpers van onze harmonie, een recordwinst behaald.

♪ De zomer is in zicht, dus komt ons drukke kermisprogramma dichterbij. Neem dus uw agenda ter hand en noteer:
Zondag 28 juni - kermismis
Zondag 28 juni - Sint-Paulus Paardenprocessie
Dinsdag 30 juni - jaarmarkt
Zondag 5 juli - Muziekfeest

♪ Na Opwijk staat ook Nijverseel kermis al in de planning: Op 12 juli zijn we opnieuw te gast op de gezellige binnenkoer van Luc De Bondt, onder andere samen met onze collega's uit Baardegem.

♪ Tussendoor geven we op 3 juli ook nog een serenade aan onze sponsor Hugo De Neef ter gelegenheid van zijn pensioen.

♪ In september staat bij het derde weekend al lang een stevig uitroepteken. Van 18 tot 20 september trekken we immers weer de landsgrenzen over voor een -ongetwijfeld memorabele- verbroedering met onze Ober-Mockstadtse vrienden.

♪ We kijken ook even iets verder in de tijd en ontdekken daar dat we op 18 december een kerstconcert spelen in de kerk van Nijverseel!

Top 5'en

HARMONIE	27
De Medts Alfons	27
Couck Tom	26
Pelicaen Eric	26
Pelicaen Roger	26
Van Eycken Leon	26
JEUGDHARMONIE	44
Lore Van Gerwen	42
Regna Vandeputte	40
Veerle Couck	39,7
Bent De Bie	39
An-Sofie Vastenavondt	39



Aperitiefconcert - 8 maart 2015

Na het kamp konden we eindelijk beginnen uitkijken naar de belangrijkste muzikale activiteit van ons werkjaar: het 34^e Aperitiefconcert van onze Jeugdharmonie.

Dankzij het creatieve brein van Zeger hadden we alvast een klinkende naam "SPEELTIJD", dankzij het creatieve brein van onze dirigent hadden we leuke muziek op het repertoire staan en dankzij het creatieve brein van Koen zag ook onze affiche er alweer "af" uit.

Nu de rest van de Werkgroep & onze muzikanten nog creatief aan het werk zetten en het plaatje wordt compleet ☺

Op zaterdagochtend konden de werkgroepers creatief aan de slag met de podiumopstelling, de zaalindeling, de toegroepstelling, de zaalversiering en het testen van het beeldmateriaal. Gelukkig zijn we allen al goed op elkaar ingespeeld, zodat we net voor de generale tevreden konden zijn over dat resultaat.

Toen was het de beurt aan onze muzikanten om tijdens de generale repetitie te tonen aan dirigent Jan dat ze er ook klaar voor waren. Hier en daar was er iemand nog eens creatief met de (verkeerde) bemollen en kruisen, maar dat werd vakkundig door Jan opgemerkt en rechtgezet.

Op zondagochtend was er dan het echte moment de suprême... De zaal liep goed vol, we moesten onze reservestoelen van de zolder halen. Veel en jong publiek (mede dankzij het leuke thema en onze nieuwe jonge muzikanten?), dat was alvast een opsteker. Om 10u30 doofden dan de lichten en konden we - in ons nieuw uniform! – het podium op om een fantastisch concert ten berde te brengen: we hebben ingetogen muziek, ontroerende muziek, leuke muziek, moeilijke muziek, ... gebracht. Kortom, voor ieder wat wils en dat hebben we gehoord aan het applaus. Dit was gegarandeerd één van onze topprestaties (maar zeggen we dat niet elk jaar? ☺)

De muziek, de muzikanten, de dirigent, het publiek, de lekkere cocktails, ... Een ideale mix voor een prachtige voormiddag!

Ingrid Van Eycken





Tweede Ronde-van-België-Biercafe 6 en 7 maart 2015

“Een tweede editie van ons Ronde-van-België-Biercafe of iets anders?”, was één van de agendapunten op de werkgroepvergadering van november 2014. Alle mogelijke (voornamelijk alcoholische) ideeën passeerden de revue: trappisten, wijn, cocktails, gin, ... maar toch was er redelijk snel een consensus om onze rijke Belgische biercultuur verder te promoten. Er bestaan immers nog meer dan genoeg lekkere, onbekende Belgische pareltjes die onze bierkaart nog niet gehaald hebben.

Plichtsbewust werd er dus een datum geprikt voor de proeverij om het overweldigende aanbod terug te brengen naar 10 verrassende flesjes gerstenat.

Een eerste selectie werd door Franky voorbereid, waardoor er op 7 februari nog 30 onbekende bieren klaarstonden voor onze blindproeverij. We hadden enkele wijze lessen getrokken uit de proeverij van vorig jaar: *Als men 30 keer moet klinken, houdt het dan bij proeven in plaats van drinken.* En ook wel: *Is het niet te drinken, giet het dan weg, voor het begint te stinken.* We hadden al beslist om wat meer variatie in ons aanbod te steken. Vorig jaar lieten we ons misschien iets te veel leiden door onze persoonlijke favoriet: de blonde tripel. Op de proeverij stond dit jaar dan ook kriek, stout, geuze, pils, donker bier, IPA, fruitbier en amber bier op de shortlist. De meeste daarvan waren meer dan genietbaar, al waren er ook enkele uitschieters in negatieve zin. Saison de Dottignies en Geuze Chapeau vielen bijvoorbeeld bij niemand van de werkgroep in de smaak, wat resulteerde in een gemiddelde score van minder dan 1,5 op 5. Dat durfden we u dus echt niet voorschotelen tijdens ons biercafé. Maar er waren natuurlijk ook positieve uitschieters, de Wieze Tripel (4,75/5) en de Zeezuiper (5/5) veroverden meteen een plekje op onze bierkaart!

De 10 geselecteerde bieren kon u dus komen proeven op 6 en 7 maart in het Bakhuis. En dat deed u op vrijdagavond in groten getale.



Wij waren er klaar voor: het bier stond koud, de tafels en stoelen waren mooi geschikt en de garçons & garçeuze lagen op de loer met de aftrekker in de hand tot de eerste klanten kwamen. Ons meter Roza kwam traditiegetrouw de eerste pint proeven. Het bleek de start van een succesvolle avond, het café zat al snel goed gevuld. Na de repetitie van de harmonie barstte het bakhuis zelfs bijna uit zijn voegen en dat bleef zo tot het einde van de avond. Iedereen wou duidelijk een volle spaarkaart om een gratis fles -limited edition- Jeugdharmoniebier te bemachtigen.

Het bier stroomde dus rijkelijk door de aanwezige keelgaten, en dan kan een heerlijke bierplank voor de nodige adempauze zorgen. Wij bedanken met veel plezier onze 2 sponsors, Taxus en Johan Aelbrecht, die voor meer dan gevulde bierplanken zorgden met onder andere salami, kaas, kippewit (met en zonder daslook) en een terrine van lamstong. Ook Franky zorgde voor een zelfgemaakte aanvulling: boerenpaté.

Het bier viel bij bijna iedereen in de smaak, al bleef 1 muzikant beweren dat alles naar pils smaakte (er gaat niets boven Affligem tripel zeker?). Maar we zagen hem de volgende dag wel terug, zo slecht zal het bier dus toch niet geweest zijn ☺

Als iedereen tenslotte huiswaarts (of bij Eliane) keerde, konden wij ook opruimen.

Zaterdag was het iets rustiger, het café was voor ongeveer de helft gevuld. De afwezigen wilden zich blijkbaar sparen voor (de aperitieven tijdens) het concert op zondag. De aanwezigen deden echter hun uiterste best om de recette van vrijdag te evenaren.

Het werd dus ook weer een plezierige avond, zodat de kans niet onbestaande is dat er volgend jaar opnieuw een vervolg komt ...

Koen Pelicaen

